



**ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
(Ε.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ)**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

57^ο

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ε.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Μανιάτης
Πρόεδρος Ε.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ**

- Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
- ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΒ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ!
ΝΕΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ
- ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
- ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ
- ΜΗΝΥΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΤΕ – ΤΟ ΔΟΓΜΑ «ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ» ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2^η ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ..... 24

- ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΟΛΑ
- ΨΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ
- ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ
- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΝΑΝΟ
ΒΙΑΙΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΕ ΜΑΡΑΣΜΟ
- ΕΣΕΚ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
- ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
- ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ
ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3^η ΔΕΔΔΗΕ.....	46
ΕΝΟΤΗΤΑ 4^η ΑΔΜΗΕ	51
ΕΝΟΤΗΤΑ 5^η ΔΡΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ.....	53

ΕΝΟΤΗΤΑ 1^η

**Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ**

Κυβέρνηση ΝΔ:

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΓΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΣΠΡΙΣΕ ΤΟ ΜΑΛΛΙ ΤΟΥ ΜΗΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑΞΕ ΜΗΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ

Συναδέλφισσες –φοι,

Δεν ξεκινώ τυχαία την αναφορά μου στην κυβερνητική πολιτική από αυτή την παροιμία του θυμόσοφου λαού μας και ο λόγος είναι γιατί **πριν καλά καλά περάσει ένας μήνας από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας αμέσως έδειξε ποια κυβέρνηση είναι.**

Είναι κυβέρνηση του ΣΕΒ.

Είναι κυβέρνηση των συμφερόντων.

Είναι κυβέρνηση της Αστικής τάξης της χώρας μας.

Δεκαπενταύγουστο λες και το είχε κάνει τάμα στο ΣΕΒ σαν τον κλέφτη νομοθέτησε μια σειρά αιτήματα των μεγαλοεργοδοτών παλινорθώνοντας την αντεργατική νομοθεσία.

Θυμίζω:

ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μέσα στο Δεκαπενταύγουστο και μόλις 10 λεπτά πριν την έναρξη της ψήφισης του Νομοσχεδίου για το άσυλο, ο Υπουργός Εργασίας εκτελώντας προφανέστατα εντολή του ΣΕΒ (άνθρωπος του οποίου ως γνωστόν είναι Συντονιστής του κυβερνητικού έργου) άρχισε το ξήλωμα της (έστω και λειψής) προστατευτικής νομοθεσίας που θεσμοθέτησε η προηγούμενη Κυβέρνηση.

Τότε επειδή δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η ευκολία, η προθυμία και η βιασύνη με την οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να διατρανώσει την ταξική της μεροληψία,

επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία επιχειρηματικών συμφερόντων σε βάρος των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη τροπολογία (ΣΕΒ και Κυβέρνησης) ξήλωσε μέσα σε 10 λεπτά, διατάξεις νόμων που είχαν ψηφιστεί τη διετία 2018-2019 και ειδικότερα:

- Αυτή του Ν. 4554/2018, που αφορά την κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη του αναθέτοντος ένα έργο, του εργολάβου και του υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων και η οποία προέβλεπε ότι αν οι εργαζόμενοι του υπεργολάβου έχουν απαιτήσεις που δεν ικανοποιεί ο άμεσος εργοδότης τους, μπορούν να στραφούν προς τον εργολάβο του έργου για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους (π.χ. διεκδίκηση οφειλών).
- Αυτή του Ν. 4611/2019, (άρθρο 48) η οποία προέβλεπε ότι **για είναι νόμιμη μια απόλυση απαιτείται ο εργοδότης να αναφέρει τον βάσιμο λόγο αυτής, όπως π.χ. τη συμπεριφορά του εργαζομένου, όπως αυτός ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη ...**
- Αυτή του Ν. 4611/2019 (άρθρο 58), σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι προθεσμίες που έχουν οι εργαζόμενοι για να κινηθούν νομικά εναντίον εργοδότη τους, κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας επίλυσης των εργατικών διαφορών (αυτό αφορά, κυρίως, παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις).

Με άλλα λόγια, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός, ότι οι πρώτες ρυθμίσεις που έσπευσε να φέρει στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας αφορούν νομοθετικές διατάξεις στοιχειώδους προστασίας των εργαζομένων από παράνομες απολύσεις -οι οποίες πολύ πρόσφατα είχαν θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση-, **εναντίον των οποίων είχαν ταχθεί ρητά και προσφύγει δικαστικά ο ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές ενώσεις.**

Βέβαια, υπάρχει και το γελοίο της υπόθεσης, (πλην της πραξικοπηματικής κατάθεσης της τροπολογίας την τελευταία στιγμή), το οποίο έγκειται στο επιχείρημα του Υπουργού **ότι οι αιτιολογημένες απολύσεις λειτουργούν ανασταλτικά για την πρόσληψη εργαζομένων και ότι είναι υπέρ τους!**

Τι να πει κανείς...

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω κατάργησε και υποβάθμισε "εν μια νυκτί" μέσω του νομοσχεδίου για το **"επιτελικό κράτος"**, την αυτοτέλεια της Επιθεώρησης Εργασίας, δίνοντας έτσι καθαρό σήμα στους εργοδότες να συνεχίσουν και να εντείνουν την παραβατική τους συμπεριφορά, να συνεχίσουν ανενόχλητοι την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, να συνεχίσουν χωρίς πρόβλημα τις αυθαιρεσίες και την εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους εργασίας.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά προαναγγέλλονται επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας το που και πότε θα γίνουν οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ, ώστε να φανούν προσωρινά νόμιμοι και αμέσως μετά να

ενταχθούν στο "**Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων**" που θα τους δίνει εισφορο-φορο-απαλλαγές και ασυλία από ελέγχους του ΣΕΠΕ.

Σαν να μην έφταναν αυτά σε συνέχεια των παραπάνω εκτελώντας τις εντολές του ΣΕΒ έφερε και ψήφισε νέο αντεργατικό μνημόνιο.

**ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΒ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ!
ΝΕΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!**

Το μαύρο αντεργατικό μέτωπο Κυβέρνησης – ΣΕΒ – εργοδοτών, που άρχισε να λειτουργεί με εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες την επομένη των εκλογών και το οποίο φυσικά στηρίζεται αναφανδόν από τους δανειστές, συνεχίζοντας το καταστροφικό έργο με τον «αναπτυξιακό νόμο» ήρθε να βάλει την προαναγγελθείσα ταφόπλακα σε ότι είχε απομείνει από τις κλαδικές ΣΣΕ και την επεκτασιμότητα τους. Ήρθε να καταργήσει ουσιαστικά τη Διαιτησία του ΟΜΕΔ αλλά και να βάλει το μακρύ χέρι του κράτους στην οργάνωση και εσωτερική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο «αναπτυξιακός νόμος» περιλαμβάνει 20 άρθρα για τις εργασιακές σχέσεις, με την Κυβέρνηση κυριολεκτικά να εξαπολύει γενική ρεβανσιστική επίθεση **στα εργασιακά δικαιώματα**, νομοθετώντας ουσιαστικά ένα **Νέο Αντεργατικό Μνημόνιο**, το οποίο έχει καθαρά τη σφραγίδα του ΣΕΒ (είναι σα να γράφτηκε στα γραφεία του) και την ιδιοκτησία του (δηλ. την εφαρμογή του) την αναλαμβάνει η Κυβέρνηση.!

Εμβληματικά σημεία, του αντεργατικού αυτού εκτρώματος που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στο όνομα της «ανάπτυξης» για να φέρει δήθεν ... περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, είναι αναμφισβήτητα το ξήλωμα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση της Διαιτησίας ΟΜΕΔ, η απαράδεκτη κρατική παρέμβαση στα εσωτερικά των συνδικάτων με τα ηλεκτρονικά μητρώα και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες κυρίως ως προς την δυνατότητα κήρυξης απεργιών.

Πιο συγκεκριμένα τα βασικά σημεία του «αναπτυξιακού νόμου» για τα εργασιακά είναι:

Σε ό,τι αφορά τις κλαδικές συμβάσεις:

Ανοίγει την πόρτα για «**εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή των όρων των συλλογικών συμβάσεων**» και **υπερίσχυση των τοπικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων** σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που επικαλούνται οικονομικά προβλήματα. **Αρκεί δηλαδή ένας λογιστής να πιστοποιήσει ότι μια επιχείρηση έχει οικονομικό πρόβλημα ώστε να εξαιρείται από την υποχρέωση εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ.**

Επίσης έχει προστεθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία η Εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση δεν υπερισχύει των τοπικών! Σημειώνεται δε πως η εξειδίκευση των κριτηρίων των εξαιρέσεων θα γίνεται με υπουργική απόφαση.

Δεύτερη διάταξη αφορά στη συρροή συλλογικών ρυθμίσεων, η οποία προβλέπει ότι **η επιχειρησιακή σύμβαση υπερισχύει πλέον της κλαδικής (ακόμα και εάν έχει χειρότερους όρους)**, «κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης». **Πρακτικά οι διατάξεις αυτές σημαίνουν ότι τίθενται υπό αίρεση οι αυξήσεις που πήραν χιλιάδες εργαζόμενοι μέσα από την υπογραφή των κλαδικών συμβάσεων που κηρύχτηκαν υποχρεωτικές από τον Αύγουστο 2018 και μετά!**

Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό είναι ότι ακόμα και σε αυτή την κουτσουρεμένη δυνατότητα κήρυξης υποχρεωτικότητας των κλαδικών ΣΣΕ (και αφού ήδη ο νόμος δίνει το δικαίωμα εξαίρεσης από όποια επιχείρηση «δηλώσει» ότι είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση) **προστίθεται ως όρος να υπάρχει τεκμηρίωση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα για το αν θα επεκταθεί η όχι μια σύμβαση!!**

Σε ότι αφορά τη Διαιτησία και τον ΟΜΕΔ:

Καθ' υπόδειξη του ΣΕΒ καταργήθηκε ουσιαστικά και ιδίως για τον ιδιωτικό τομέα το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία του ΟΜΕΔ. Εφεξής στη Διαιτησία μπορούν να υπάγονται συλλογικές διαφορές που αφορούν ΜΟΝΟ «επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου». **Είναι φανερό ότι η διάταξη αυτή αποτελεί ταφόπλακα του δικαιώματος στη Διαιτησία για το σύνολο των εργαζομένων.**

Σε ότι αφορά τα ηλεκτρονικά μητρώα συνδικάτων και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες:

Είναι φανερό ότι η νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση και οι εργοδότες βάζουν χέρι και παρεμβαίνουν σε ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας των συνδικάτων, υπονομεύουν την αυτονομία, ανεξαρτησία και αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος. Προωθούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικάτων και των εργαζομένων. Αποτελούν την αφετηρία, ώστε να δίνουν εφεξής στους εργοδότες σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα για τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους και τα σωματεία τους! Ευνοούν ακόμα περισσότερο την κρατική εξάρτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων από το κράτος. Τέλος, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την κήρυξη της Απεργίας, είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι πρόθεση του εργοδοτικο-κυβερνητικού μετώπου είναι ο ασφυκτικός περιορισμός της συλλογικής δράσης και των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τις ατομικές εργασιακές σχέσεις:

Ανοίγει τεράστια κερκόπορτα και στο **θέμα της βλαπτικής μεταβολής λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων**. Η σχετική διάταξη του αναπτυξιακού νομοσχεδίου αναφέρει ότι «θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης». Με άλλα λόγια καταργείται πλαγίως, η θετική διάταξη που είχε θεσμοθετήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση το 2017 και η οποία κατοχύρωνε στην πράξη ότι «ο εργαζόμενος, σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται οι δεδουλευμένες αποδοχές του, θα μπορεί να θεωρήσει ότι η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ισοδυναμεί δηλαδή με απόλυση, και να διεκδικήσει τη νόμιμη αποζημίωση». Κοινώς, ο χρόνος αφηνόταν ελαστικός και ο ίδιος ο εργαζόμενος είχε ως δική του επιλογή να αποφασίσει αν θα λύσει τη σύμβασή του διεκδικώντας την αποζημίωση. Τώρα, **ο εργαζόμενος οδηγείται αναγκαστικά σε απόλυση μετά από δύο μήνες και θα πρέπει στη συνέχεια να διεκδικήσει δικαστικά την αποζημίωση** – γεγονός που γεννά υποψίες για «παράθυρο» υπέρ **μαζικών απολύσεων με πρόσχημα τη μη καταβολή δεδουλευμένων**!!

Ακόμα και σε αυτές τις διατάξεις που ο Υπουργός Εργασίας εμφανίζει ως φιλεργατικές, μόνο ως τέτοιες δε θα λειτουργήσουν.

Στην αδήλωτη εργασία

Μειώνει την έκπτωση του προστίμου στις 2.000 ευρώ αλλά ταυτόχρονα καταργεί την υποχρέωση καταβολής τριών μηνών ενσήμων αναδρομικά στον εργαζόμενο, κάτι που και την αδικία σε βάρος του αδήλωτου εργαζομένου συντηρεί και ευνοεί ακόμα παραπέρα τον παραβάτη εργοδότη.

Στη μερική απασχόληση

Διαφημίζει ως μέτρο προστασίας των μερικώς απασχολούμενων την προσαύξηση 12% του ωρομισθίου στις επιπλέον (από τις συμφωνηθείσες) ώρες. Το συγκεκριμένο μέτρο όμως δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας, όπου αυτό είναι στην πράξη μεγάλο ποσοστό της μερικής απασχόλησης. Οι εργοδότες θα συνεχίσουν να δηλώνουν λιγότερες ώρες εργασίας, καθώς δε θα λειτουργήσει αποτρεπτικά η προσαύξηση 12%, διότι την ίδια στιγμή έχει υποβαθμιστεί η δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει το «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων» στις οποίες δε θα γίνονται καν έλεγχοι.

Η επιστροφή στην κανονικότητα του 19^{ου} αιώνα είναι εδώ.

Με βάση τα παραπάνω στην κυριολεξία μπορεί κανείς να πει ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έρχεται με απευθείας υπόδειξη του ΣΕΒ, των μεγαλοεργοδοτών και του ΔΝΤ και το οποίο συνδέει την "ανάπτυξη" τους με το πετσόκομμα των μισθών, τον ασφυκτικό περιορισμό των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση του δικαιώματος της Διαιτησίας - ΟΜΕΔ, γενικεύει και παγιώνει για τις επόμενες δεκαετίες τη φθηνή ευέλικτη εργασία. Επεκτείνει ακόμα και τη λειτουργία μιας

σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων τις Κυριακές (όπως στις αποθήκες, στις εγκαταστάσεις διακίνησης προϊόντων και αλλού), δίνοντας ακόμα ένα χτύπημα στην Κυριακή - Αργία.

Το ίδιο νομοσχέδιο στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ανάπτυξης νεοθρατσερικού τύπου, επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών αγαθών και όλων των κρατικών υποδομών (ενέργεια, νερό κλπ), εκχωρεί στους ιδιώτες εργολάβους μεγάλα κομμάτια της καθαριότητας, του πρασίνου, του φωτισμού κλπ στους Δήμους.

Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση της ΝΔ και χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία μνημονιακή υποχρέωση ή δέσμευση, από μόνη της ανέλαβε και έκανε κτήμα της την εφαρμογή ενός σκληρού νεοφιλελεύθερου προγράμματος, **που θεσμοθετεί (σίγουρα και χωρίς κόπο) κέρδη για τους λίγους μέσα από το πετσόκομμα των εργατικών δικαιωμάτων και την κατάργηση κάθε προστατευτικής νομοθεσίας για τους εργαζόμενους.**

Ως λογική συνέπεια της παραπάνω πολιτικής δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν η κατάθεση ενός ακόμα αντεργατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ

Με τη ψήφιση του Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται για μια ακόμα φορά να επιβεβαιώσει ότι ουσιαστικά είναι μια Κυβέρνηση υπέρ της επιχειρηματικότητας και του ΣΕΒ. Μπορεί να υποκρίνεται ότι ελαφρύνει τη μεσαία τάξη αλλά στην πραγματικότητα έριξε κι άλλα βάρη στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.

Συγκεκριμένα, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει πως τα δημόσια έσοδα θα ανέλθουν σε 54,71 δισ. ευρώ το 2020 και θα είναι αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ. **Αυτή η αύξηση των εσόδων θα βασισθεί κυρίως στους φόρους των νοικοκυριών. Είναι ενδεικτικό πως από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να εισπραχθούν το 2020 έσοδα ύψους 16,663 δισ. ευρώ.**

Ο προϋπολογισμός της Κυβέρνησης είναι προϋπολογισμός αναδιανομής του πλούτου υπέρ των εργοδοτών. Είναι ένας προϋπολογισμός που μεροληπτεί ταξικά υπέρ των πλουσιότερων, οι οποίοι ευνοούνται από την αύξηση των έμμεσων φόρων σε βάρος των άμεσων, από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που είναι μηδαμινή ή αμελητέα για τα λαϊκά στρώματα και τη μεσαία τάξη.

Είναι ένας προϋπολογισμός που προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις αποκλειστικά για την επιχειρηματική ελίτ, που αντισταθμίζονται από μεγαλύτερης αξίας επιβαρύνσεις, που θα πλήξουν την πλειοψηφία των εργαζομένων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων.

Τέλος είναι ένας προϋπολογισμός που προβλέπει δραστικές μειώσεις στα κονδύλια για υγεία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια.

Η στήριξη της Κυβέρνησης στην επιχειρηματική ελίτ φαίνεται άλλωστε από τα ψίχουλα που μοίρασε ως κοινωνικό μέρισμα σε μια μικρή μερίδα πολιτών, κρατώντας τον κουμπαρά για νέες φοροελαφρύνσεις στο μεγάλο Κεφάλαιο.

Αν στα παραπάνω προσθέσει κάποιος όπως ήδη έχω αναφέρει την κατάργηση της αιτιολογημένης απόλυσης, την κατάργηση της προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων, την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ αλλά και το δήθεν «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο που ψήφισε το Νοέμβριο η Κυβέρνηση και διαλύει τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις και τον ΟΜΕΔ, οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτε το θετικό να περιμένουν από μια Κυβέρνηση που καθοδηγούν ο ΣΕΒ και το ΔΝΤ με τις γνωστές συνταγές τους.

Οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν τίποτε καλύτερο από αυτούς που αφού απομύζησαν τον πλούτο της χώρας επί δεκαετίες την χρεοκόπησαν πριν από 9 χρόνια.

Κοντά στα όσα ανέφερα μέχρι τώρα φυσικό επόμενο για την κυβέρνηση ήταν να φτιάξει και το πλαίσιο και την τρομοκράτηση των εργαζομένων και τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος.

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-ΣΕΒ «ξεσπάθωσε» όπως ήταν αναμενόμενο, με το γνωστό αυταρχικό της τρόπο, μόλις οι εργατικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της και τις επιπτώσεις τους στους εργασιακούς χώρους άρχισαν να πολλαπλασιάζονται.

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει αέρα στους κάθε λογής εργοδότες να απολύουν παράνομα, καταχρηστικά και αυθαίρετα παντού (όπως πριν λίγους μήνες στις τράπεζες) και να ασκούν με «τσαμπουκά» το «διευθυντικό δικαίωμα» χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς καμιά διαβούλευση με τους εργαζόμενους, όπως συνέβη με την απεργιακή κινητοποίηση στο Μετρό με αιτία τις αυθαίρετες μετακινήσεις εργαζομένων.

Η Κυβερνητική προπαγάνδα μέσω των φιλικών της Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης άρχισε πάλι (με αφορμή την απεργία στο Μετρό) το γνωστό παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού, της στοχοποίησης και διαπόμπευσης των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις, ως δήθεν των λίγων προνομιούχων που ταλαιπωρούν το κοινωνικό σύνολο.

Όμως, η Κυβέρνηση πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Μέσα από τη στοχοποίηση των εργαζομένων και των συνδικάτων, με πεζοδρομιακή φρασεολογία (νταβατζήδες), επιχειρεί να βάλει νέους δραστικούς περιορισμούς στο απεργιακό δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσα από το προσωπικό ασφαλείας.

Στην ουσία, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει τους εργαζόμενους να είναι ακίνητα και αμίλητα στρατιωτάκια, που δε θα αντιδρούν, που δε θα διαμαρτύρονται, που δε θα διεκδικούν, που δε θα απεργούν. Θέλει με άλλα λόγια να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στην κοινωνία και τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί και η εφαρμογή του δόγματος «τρόμος και τάξη» της Κυβέρνησης και του Χρυσοχοϊδη, που αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο για τη δημοκρατία.

Το δόγμα της Κυβέρνησης και του Χρυσοχοϊδη "Νόμος και Τάξη" έχει ήδη μετατραπεί σε δόγμα "τρόμος και τάξη" ενάντια στην ίδια την κοινωνία.

Μετά την ΑΣΟΕΕ, τα ξεγυμνώματα πολιτών, τη καθημερινή επίδειξη αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας ήρθε πριν λίγους μήνες και η κατάφωρη παραβίαση του οικογενειακού ασύλου κατά την επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στο Κουκάκι.

Η Κυβέρνηση αυτή αναδεικνύεται σε κυβέρνηση της βίας και των ΜΑΤ. Αναδεικνύεται σε μια αυταρχική κυβέρνηση για την οποία η Δημοκρατία και το Σύνταγμα μπορούν να καταλύονται χωρίς να τρέχει τίποτε.

Ο δρόμος της ακραίας καταστολής που ακολουθεί η Κυβέρνηση είναι δρόμος επικίνδυνος για τη Δημοκρατία. Είναι ένας ολισθηρός κατήφορος που καμιά σχέση δεν έχει με την ασφάλεια των πολιτών, αντίθετα καταργεί θεμελιώδη δημοκρατικά ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, συνταγματικά κατοχυρωμένα.

Το δόγμα "τρόμος και τάξη" αρχίζει να εφαρμόζεται ξεκάθαρα απέναντι και στις εργατικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις, τις οποίες η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να περιορίσει τόσο με διοικητικά και αστυνομικά μέτρα στα όρια των πεζοδρομίων, όσο και τις εξαγγελίες για νέες παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό νόμο και τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος.

Αποκαλυπτικό των προθέσεων της είναι τα όσα έγιναν στον ΟΤΕ.

**ΜΗΝΥΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΤΕ
ΤΟ ΔΟΓΜΑ «ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ» ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ**

Η Διοίκηση του ΟΤΕ, έχοντας την πλήρη κάλυψη της Κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ – ΣΕΒ, όπως είδαμε δεν δίστασε να προβεί σε μια πρωτοφανή αθλιότητα ενάντια στους εργαζόμενους – απεργούς του ΟΤΕ.

Κάνοντας πράξη το κυβερνητικό δόγμα «τρόμος και τάξη», αποφάσισε να προχωρήσει σε μηνύσεις και συλλήψεις συνδικαλιστών των σωματείων ΠΙΕΤ-ΟΤΕ και ΠΑΣΕ-ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι και προσπάθησαν να περιφρουρήσουν τον πολυήμερο απεργιακό αγώνα που έδιναν με σκοπό να ανακληθούν οι άδικες απολύσεις της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και να υπογραφεί ΣΣΕ στον Όμιλο ΟΤΕ.

Οι μηνύσεις και οι συλλήψεις αυτές, αμέσως μετατράπηκαν σε κατηγορίες για παράνομη βία (!) και διατάραξη οικιακής ειρήνης (!), και έχουν σαν ξεκάθαρο στόχο να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, ώστε να σταματήσουν τον απεργιακό τους αγώνα και να «κάτσουν στα αβγά τους», αποδεχόμενοι χωρίς αντίδραση όλα τα αντεργατικά σχέδια του Ομίλου ΟΤΕ.

Αυτές οι άθλιες πρακτικές επίδειξης αυταρχισμού και τρομοκράτησης των εργαζομένων, ήρθαν να συμπληρώσουν τις ανάλογες πρακτικές που χρησιμοποιεί η Διοίκηση του ΟΤΕ καιρό τώρα κατά του αγώνα των εργαζομένων: δηλαδή πρακτικές κατασκευοφάντησης των απεργών, απειλών, πιέσεων και εκβιασμών

για απεργοσπασία, τις οποίες και αναπαρήγαγαν τα κυρίαρχα ΜΜΕ, επιβεβαιώνοντας έτσι τον άθλιο ρόλο τους ως «παπαγαλάκια» της Κυβέρνησης και του ΣΕΒ.

Πρόκειται για μια άθλια, ευθεία και χωρίς ενδοιασμούς μεθόδευση ενάντια στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της Απεργίας και της περιφρούρησης της, που μας γυρνά σε αλήστου μνήμης εποχές που θυμίζουν πια τις μετεμφυλιακές δεκαετίες του αυταρχισμού και της καταστολής των εργατικών αγώνων, της πλήρους υποταγής των εργαζομένων στις επιθυμίες της εργοδοσίας.

Αυτή είναι η «κανονικότητα» που επαγγέλθηκε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη – ΣΕΒ, και η επιβολή της γίνεται με ΜΑΤ, τρομοκρατία, μηνύσεις και συλλήψεις.

Κοντά σε όλα όσα ανέφερα όπως ήταν αναμενόμενο πρόσφατα κατέθεσε σε διαβούλευση ένα ακόμα αντισφαλιστικό νομοσχέδιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΠΑΘΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ΝΔ, είτε από μόνη της, είτε συγκυβερνώντας κατά τη διάρκεια του Μνημονίου με Παπαδήμο – ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που έχει συνυπογράψει **όχι 1, όχι 2, όχι 3, αλλά 23 μειώσεις** συντάξεων τις οποίες έχει καταγράψει αναλυτικά το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (τις παρουσιάζω στο τέλος), με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να πληρώνουν συνεχώς «το μάρμαρο» της δήθεν «διάσωσης του Ασφαλιστικού», αφού έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημα τους πάνω από 65 δις ευρώ.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο **Νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016)**, όπου και αυτός στο όνομα της διάσωσης των συντάξεων, θεσμοθέτησε την πενιχρή εθνική σύνταξη των 384 Ευρώ, διαμόρφωσε χαμηλότατα ποσοστά αναπλήρωσης για τη λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη, θεσμοθέτησε προσωπικές διαφορές (άγνωστο πως και πότε θα «εξοφληθούν») και προχώρησε σε νέες περικοπές επικουρικών συντάξεων (με το τέχνασμα της μη υπέρβασης των 1.300 Ευρώ όταν αθροιστεί η κύρια με την επικουρική σύνταξη).

Αποτέλεσμα όλων αυτών των μνημονιακών παρεμβάσεων είναι ότι, το σημερινό ύψος της συντριπτικής πλειοψηφίας των συντάξεων, κινείται στα όρια της φτώχειας και της αναξιοπρεπούς διαβίωσης. Σήμερα 4 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 500 Ευρώ. Συνολικά το 75% των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη κάτω των 1.000 Ευρώ. Και όλα αυτά «μαγειρεύονται» κάθε φορά με νέους τρόπους επανυπολογισμού των συντάξεων, προσωπικές διαφορές και άλλα πλαφόν που εφευρίσκονται, ώστε να μειώνουν --χρόνο με το χρόνο-- τη συνταξιοδοτική δαπάνη.

Από αυτή την περιγραφή δεν εξαιρείται και το «νέο» ασφαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτση που κατατέθηκε για διαβούλευση και ψήφιση. Ένα νομοσχέδιο που συνοδεύεται με επικοινωνιακά ψέματα ότι πρόκειται για ένα «θετικό νομοσχέδιο», που θα δώσει «αυξήσεις στις συντάξεις για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια».

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση αφήνοντας την αρχιτεκτονική και τη λογική του Νόμου Κατρούγκαλου εντελώς άθικτη, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ξεχαστεί συνολικά η **εγκληματική διαχείριση του**

Ασφαλιστικού και ιδίως η λεηλασία των πόρων του, που κορυφώθηκε με το περιβόητο PSI του Βενιζέλου.

Είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο δεν αλλάζει καμία ουσιαστική παράμετρο βιωσιμότητας του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και εξαναγκάζομενο από επιμέρους αποφάσεις του ΣΤΕ περιλαμβάνει:

- α) μια αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης στον υπολογισμό της κύριας σύνταξης για ασφαλισμένους πάνω από 30 χρόνια και τη δέθεν «αποκατάσταση των αδικιών» του νόμου Κατρούγκαλου
- β) την κατάργηση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις σε όσες περιπτώσεις συνταξιούχων που το άθροισμα κύριας και επικουρικής ήταν πάνω από 1.300 ευρώ (σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Οκτώβριος 2019) - μαζί και την επιστροφή των αναδρομικών από τον ίδιο μήνα (και όχι από την επιβολή των περικοπών),
- γ) τη δημιουργία ενός «μόνιμου μηχανισμού στήριξης χαμηλοσυνταξιούχων»,
- δ) τη μείωση του «πέναλτι» (ποινή) που επιβάλλεται στις συντάξεις των συνταξιούχων, οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται (σήμερα ανέρχεται στο 60% της αποδιδόμενης σύνταξης) και
- ε) τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ, με την ενοποίηση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική σύνταξη και εφάπαξ).

Το πώς θα γίνει αυτό όμως, είναι κάτι που πρέπει να μας το εξηγήσει πειστικά η Κυβέρνηση, εφόσον τα ίδια στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ για το 2020 λένε εντελώς άλλα πράγματα, αντίθετα από αυτά που εξαγγέλλει η Κυβέρνηση.

Με βάση τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ για φέτος, το κονδύλι για τις κύριες συντάξεις θα μειωθεί σε σχέση με πέρυσι, κατά 155 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, αλλά και ότι η τάση μείωσης των συντάξεων θα συνεχιστεί κανονικά και απρόσκοπτα.

Όσον δε αφορά στις επικουρικές συντάξεις, και εδώ το συνολικό κονδύλι για το 2020, όπως προκύπτει και από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα μειωθεί κατά 71 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019! Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την Ε.Ε. στις εκθέσεις της οποίας για την Ελλάδα, καταγράφεται επίσημα ότι **η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί από 17,3% το 2016 στο 14% το 2020, στο 13% το 2025 και στο 12,5% το 2030!**

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται φανερό ότι το «νέο» ασφαλιστικό νομοσχέδιο επιχειρεί μικρά μόνο «φτιασιδώματα» και «μερεμέτια», όπως επιβάλλουν αναγκαστικά κάποιες από τις αποφάσεις του ΣΤΕ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις τεράστιες περικοπές που άνοιξαν τα μνημόνια και ολοκληρώθηκαν με την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου για το σύνολο των συνταξιούχων, σε σχέση και με το παλιό σύστημα (υπολογισμός συντάξεων πριν από τις 13/5/2016). **Ακόμα και με τον επανυπολογισμό που υπόσχεται ο Βρούτσης, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, με βαρέα - ανθυγιεινά και με παράλληλη ασφάλιση) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν συντάξεις χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνται.**

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση των **επικουρικών συντάξεων**, καθώς θα υπάρξει μια περιορισμένη επιστροφή περικοπών σε αυτές για έναν αριθμό παλιών συνταξιούχων με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις μειώσεις όλων των προηγούμενων ετών.

Επιπλέον, παραμένουν σε ισχύ και οι αντισφαλιστικές παρεμβάσεις του νόμου 4152/2012 για τη δημιουργία του ΕΤΕΑ, οι οποίες επέβαλλαν το σύστημα των «καθορισμένων εισφορών», στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης και του «ατομικού κουμπάρ» στην επικουρική ασφάλιση.

Αντίστοιχα προκλητική είναι και η προπαγάνδα που παρουσιάζει ως... «αύξηση» (!) τη μείωση του «πέναλτι» στις συντάξεις όσων συνταξιούχων εργάζονται και η οποία τελικά αφορά την εργασία συνταξιούχων του Δημοσίου της ΝΔ για τη στελέχωση θέσεων στον κρατικό μηχανισμό!

Ακόμη, η «ενοποίηση» ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ και η δημιουργία του e-ΕΦΚΑ γίνονται για να διευκολυνθεί σε επόμενη φάση η προώθηση της ιδιωτικής επικουρικής σύνταξης.

Και μέσα σε όλα αυτά, καταργείται ετσιθελικά και η -έστω και κουτσουρεμένη - 13η σύνταξη που θεσμοθετήθηκε με μόνιμο τρόπο το 2019, ως μικρό αντιστάθμισμα για τις συνεχείς απώλειες των συνταξιούχων.

Ακόμα και η θετική αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για πάνω από 30 έτη ασφάλισης, δε λέει τίποτε για τους σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς συνταξιούχους.

Και αυτό διότι κανείς δε μιλάει για την υψηλότερη ανεργία του 18% για τη γενικευμένη καθιέρωση της εργασιακής ευελιξίας και επισφαλούς εργασίας όπου κάνουν θραύση οι μισθοί των 300-400 Ευρώ όπου και αυτοί συνοδεύονται μεγάλα διαστήματα ανεργίας για τη νέα γενιά και όχι μόνο. Κανείς δε μιλά ότι υπό αυτές τις οικονομικές συνθήκες και με αυτή την κατάσταση στην αγορά εργασίας, κανείς δε θα συμπληρώνει ένσημα για 30 έτη εργασίας και ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών συνταξιούχων θα συμπιέζεται προς την εθνική σύνταξη των 384 Ευρώ.

Η τελική κατάθεση από την Κυβέρνηση προς διαβούλευση και ψήφιση του «πολυδιαφημισμένου» νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό, επιβεβαίωσε πλήρως τις προβλέψεις μας **ότι πρόκειται για μια Κυβερνητική επικοινωνιακή απάτη δήθεν αυξήσεων στις συντάξεις.**

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ακόμα αντι-ασφαλιστική παρέμβαση, η οποία όχι μόνο δεν αλλάζει το χάρτη του Ασφαλιστικού προς όφελος των εργαζομένων και των συνταξιούχων, **αλλά αντίθετα παγιώνει όλο το καταστροφικό αντισφαλιστικό νομοθετικό πλέγμα που δημιουργήθηκε επί Μνημονίων και ολοκληρώθηκε με το Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).**

Το νομοσχέδιο καταργώντας την 13^η σύνταξη και δίνοντας ένα μικρό «τυράκι» σε ένα μικρό κομμάτι υφιστάμενων συνταξιούχων με πάνω από 30 έτη εργασίας ως βελτιωμένο ποσοστό αναπλήρωσης (από τα ήδη απαράδεκτα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου), προχωρά στο περαιτέρω ξήλωμα των αναδιανεμητικών και καθολικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση της – σε δεύτερο στάδιο - με οδηγό την Ασφάλιση τύπου Πινοσέτ.

Επαναλαμβάνω:

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο και σε ότι αφορά τους μισθωτούς:

- **Καταργείται η κουτσουρεμένη μεν, αλλά μόνιμη δε 13^η σύνταξη που είχε νομοθετήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή Κυβέρνηση εμπαίζει τους συνταξιούχους,** καθώς και ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα καθιερωθεί μόνιμος μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη λεγόμενη 13η σύνταξη, στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου, με το οποίο καταργείται η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει πλέον αναφορά στη χρηματοδότηση εφάπαξ παροχής προς τους συνταξιούχους, κάθε Δεκέμβριο, αλλά μια πιο γενική για χρηματοδότηση πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας.
- Αυξάνονται σε μικρά ποσοστά οι συντελεστές της ανταποδοτικής - κύριας - σύνταξης από τα 30 έτη και άνω. **Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους με έως 30 χρόνια ασφάλισης δεν θα δουν καμία αύξηση στην σύνταξή τους καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης παραμένει στο 26,37%, όπως είναι και σήμερα.** Και τούτο έχει μεγάλη σημασία, διότι σε μια διαλυμένη αγορά εργασίας όπου κυριαρχούν η ανεργία (17%), οι χαμηλοί μισθοί, η απόλυτη εργοδοτική ευελιξία – ασυδοσία και τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας, κανείς σχεδόν εργαζόμενος από εδώ και πέρα δε θα συμπληρώνει 30 χρόνια ασφάλισης. Κατά συνέπεια το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, μετατρέπεται ουσιαστικά σε προνοιακό επίδομα και όχι σύνταξη
- Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης (για όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη) **μεγάλο μέρος των συνταξιούχων που σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου έχουν θετική προσωπική διαφορά θα δουν τα χρήματα λογιστικά και όχι στην τσέπη τους,** ενώ μόνο για 250.000 θα υπάρξει αύξηση στις επικουρικές συντάξεις. Οι αυξήσεις αυτές αφορούν μόνο τις επικουρικές συντάξεις που είχαν υποστεί μείωση λόγω του ορίου των 1.300 ευρώ ως άθροισμα κύριας και επικουρικής, καθώς το ΣΤΕ έκρινε πως οι μειώσεις αυτές ήταν αντισυνταγματικές.
- **Η διαφημισμένη μείωση εισφορών κύριας σύνταξης για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης κατά 0,9%** από το β' εξάμηνο του 2020, η οποία θα φτάσει σωρευτικά το 5% μέχρι και το 2023, κατ' αρχάς **συνιστά αίτημα των εργοδοτών για μείωση του μη μισθολογικού κόστους και κατά δεύτερον θα δημιουργήσει σημαντική μείωση των εσόδων της Κοινωνικής Ασφάλισης και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για μελλοντική νέα μείωση των συντάξεων στο πλαίσιο του κανόνα των μηδενικών ελλειμμάτων.**
- Τέλος, με την καθιέρωση από 1/3/2020 του ηλεκτρονικού **e-ΕΦΚΑ** γίνεται συγχώνευση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), και **στρώνεται ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης,** την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών στο σύστημα και το «τζογάρισμα» των εισφορών των εργαζομένων σε ιδιωτικά funds με υψηλά ρίσκα επενδύσεων.

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ επαναφέροντας τις προτάσεις της, επισημαίνει ξανά ότι τα συνδικάτα και η ΓΣΕΕ θα πρέπει να πάψουν να λαμβάνουν ως τετελεσμένες και μη αναστρέψιμες, τις καταστροφικές νεοφιλελεύθερες παρεμβάσεις που επέφεραν στην Εργασία και το Ασφαλιστικό τα Μνημόνια.

Θα πρέπει να βάλουν ψηλά στην αγωνιστική και διεκδικητική τους ατζέντα όλα τα αλληλένδετα ζητήματα του Εργασιακού – Ασφαλιστικού - Δημογραφικού:

- Μέτρα για τη δραστική μείωση της Ανεργίας - Μόνιμες και σταθερές δουλειές - Κατάργηση της ευελιξίας και της επισφάλειας - Αξιοπρεπείς μισθούς μέσα από υποχρεωτικές ΣΣΕ παντού, που θα χρηματοδοτούν το παρόν και το μέλλον του Ασφαλιστικού Συστήματος για τις επόμενες γενιές.
- Κατάργηση όλων των μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων – Νέα αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού Συστήματος με κατοχύρωση – διεύρυνση του καθολικού και κοινωνικού του χαρακτήρα και κρατική χρηματοδότηση για τη βιωσιμότητά του - 14 συντάξεις για όλους.
- Ανατροπή κάθε νεοφιλελεύθερου σχεδιασμού της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αλά Πινοσέτ.
- Ουσιαστικά μέτρα για το Δημογραφικό, την καταπολέμηση της γήρανσης του πληθυσμού, δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Στη συνέχεια σας παραθέτω τις 23 μνημονιακές περικοπές και παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις:

1. Το 2010, πριν την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου ψηφίστηκε η περικοπή των δώρων, 13ης και της 14ης κύριας σύνταξης.
2. Όλοι οι συνταξιούχοι (2011) κάτω των 60 ετών - ανάλογα με τα ποσά των συντάξεων που ελάμβαναν - υπέστησαν μειώσεις από 6% έως 10%. Συγκεκριμένα, για συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ η μείωση ξεκινούσε από 6%, ενώ για περικοπές μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ έφταναν ακόμα και το 10%.
3. Επιβλήθηκε (2011) ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από 3% έως 13% (κλιμακωτά) για ποσά συντάξεων από 1.400 ευρώ και άνω. Παράλληλα, ξεκίνησαν και κλιμακωτές περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από 3% για ποσά άνω των 300 έως 10% για επικουρικές άνω των 650.
4. Περικοπές στις κύριες συντάξεις των νέων συνταξιούχων το 2011. Συγκεκριμένα, οι μικρότεροι των 55 ετών υπέστησαν 40% μείωση για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, ενώ οι μικρότεροι των 60 και μεγαλύτεροι των 54 ετών υπέστησαν μείωση 20% για ποσά άνω των 1.200 ευρώ. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν μειώσεις από 15% έως και 30% για ποσά άνω των 150 ευρώ και στις επικουρικές συντάξεις.
5. Αναδρομικά, από τον Ιανουάριο του 2012, επιβλήθηκαν νέες μειώσεις σε όσες είχαν απομείνει «υψηλές», για παράδειγμα μειώσεις έως 12% υπέστησαν όσες ήταν άνω των 1.300 ευρώ. Με τον ίδιο νόμο, μειώθηκαν εκ νέου και οι επικουρικές. Συγκεκριμένα για ποσά άνω των 250 ευρώ η μείωση ήταν 10%, ενώ για ποσά από 251 έως 300 ευρώ η μείωση διαμορφώθηκε στο 15%, και για ποσά άνω των 300 ευρώ η μείωση άγγιξε το 20%.
6. Μείωση (2012) στο άθροισμα κύριας και επικουρικής, δηλαδή στο σύνολο της σύνταξης. Συγκεκριμένα, ποσά από 1.000-1.500 ευρώ υπέστησαν μείωση 5%, 1.500-2.000 μείωση 10%, από 2.000-3.000 μείωση 15%, και ποσά από 3.000 ευρώ και άνω, μείωση 20%. Ταυτόχρονα, καταργήθηκαν τα επιδόματα δώρων στις κύριες και τα δώρα στις επικουρικές.
7. Οριζόντιες μειώσεις κατά 5,2% σε όλες τις επικουρικές το 2014.

8. Μειώθηκαν οι κατώτατες συντάξεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
9. Μειώθηκαν τα ποσά των πρόωρων συντάξεων κατά 10% για τους συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα .
10. Μειώνονται σε 250.000 συνταξιούχους μέχρι και 40% οι επικουρικές .
11. Κατάργηση ΕΚΑΣ σε σχεδόν 160.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
12. Μειώσεις έως και 45% στα μερίσματα ΜΤΠΥ.
13. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν συντάξεις μικρότερες κατά 30% -τουλάχιστον- λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού (νόμος Κατρούγκαλου).
14. Επιβολή αναδρομική από τον Οκτώβριο, το «πλαφόν» των 2.000 ευρώ για την ατομική σύνταξη (άθροισμα μίας κύριας και μίας επικουρικής σύνταξης) και των 3.000 ευρώ (άθροισμα πολλών κύριων συντάξεων και πολλών επικουρικών συντάξεων).
15. Αυστηρότερα κριτήρια στις συντάξεις χηρείας: Τέθηκε πλέον το όριο ηλικίας στα 55 έτη. Οι χήρες/χήροι άνω των 55 θα παίρνουν δια βίου τη σύνταξη. Εφόσον είναι 52 θα την παίρνουν για τρία χρόνια, θα τη χάνουν και μετά θα επαναχορηγείται στα 67. Αν είναι κάτω από 52 θα την εισπράττουν για τρία χρόνια, εκτός αν είναι μητέρες ανηλίκων οπότε θα τη λαμβάνουν μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί ή μέχρι να αποφοιτήσει (24 ετών).
16. Περικοπή κατά 60% στις συντάξεις όσων εργάζονται παράλληλα.
17. Μειώσεις σε όσους συνταξιοδοτούνται πρόωρα.
18. Περικοπές από 15%-20% στα εφάπαξ .
19. Δραματική μείωση των νέων αναπηρικών συντάξεων (από Μάιο 2016).
20. Αύξηση της εισφοράς σε όλες τις κύριες συντάξεις υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ) από το 4% σε 6%. Το μέτρο αυτό οδήγησε σε αντίστοιχη έμμεση μείωση στις καθαρές αποδοχές 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων από κύριες συντάξεις (θεσπίστηκε μέσα Ιουλίου 2015, ίσχυσε αναδρομικά από 1/7/2015 και οδήγησε σε επιπλέον 532 εκατ. ευρώ έσοδα για τον ΕΟΠΥΥ ετησίως).
21. Εισφορά 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις υπέρ της ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ). Το μέτρο αυτό οδήγησε αντίστοιχη μείωση στις καθαρές αποδοχές 1,2 εκατομμυρίου συνταξιούχων από επικουρικές συντάξεις (θεσπίστηκε μέσα Ιουλίου 2015, ίσχυσε αναδρομικά από 1/7/2017 και απέδωσε επιπλέον 178 εκατ. ευρώ).
22. Εισφορά 14% επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος 650.000 αγροτών (σ.σ. Ασφαλισμένων του τένος ΟΓΑ) για τον κλάδο κύριας σύνταξης (θεσπίστηκε αρχές Μαΐου, ισχύει από 1/1/2017 και προβλέπεται να αποδώσει έσοδα 450 – 500 εκατ. ευρώ).
23. Νέες περικοπές έως 18% για κύριες και επικουρικές καταβαλλόμενες συντάξεις από το 2019. Η νέα, αφορά περισσότερες από 900.000 κύριες συντάξεις που είχαν απονεμηθεί προ του Μαΐου 2016 και είναι υψηλότερες από τις συντάξεις - με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις - όπως αυτές προκύπτουν από το νόμο Κατρούγκαλου. Όσον αφορά τις επικουρικές εκτιμάται ότι το μαχαίρι θα θίξει 200.000 συνταξιούχους.

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ επειδή ποτέ δεν λειτούργησε ως συντεχνία ανεξαρτήτως εάν την αφορά ή δεν την αφορά από την πρώτη στιγμή (ήδη από το 2012), στάθηκε και εξακολουθεί να στέκεται ενάντια στην αφαίρεση της αρμοδιότητας του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες μέσω της ΕΓΣΣΕ, που άρχισε με την περιβόητη ΠΥΣ Νο 6/2012 και ολοκληρώθηκε νομοθετικά επί Υπουργίας Βρούτση το 2013 με το Νόμο 4172/13.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία Βρούτση, που έγινε με απαίτηση των δανειστών και των εργοδοτών, κατακρεούργησε το Ν. 1876/90, αφαιρώντας το δικαίωμα από τις κορυφαίες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό και στην ουσία άφησε την ΕΓΣΣΕ να καθορίζει μόνο θεσμικά θέματα (επίδομα γάμου, άδειες εργαζομένων κλπ) και να περιλαμβάνει ως κερασάκι διάφορα ευχολόγια και προτάσεις για χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων απασχόλησης με χρήματα του ΕΣΠΑ προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Ο ίδιος νόμος δημιούργησε ένα **νέο «μηχανισμό» καθορισμού του κατώτατου μισθού**, όπου μετά από μιας εντελώς προσχηματική – υποτιθέμενη διαβούλευση κατά την οποία οι λεγόμενοι «κοινωνικοί εταίροι» και τα επιστημονικά τους ινστιτούτα καταθέτουν διάφορα υπομνήματά, στο τέλος η αύξηση ή μη του κατώτατου μισθού γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έκδοση Απόφασης από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας.

Το «μηχανισμό Βρούτση» άφησε εντελώς άθικτο και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (ποια άλλωστε Κυβέρνηση δε τη συμφέρει να έχει αυτή το λόγο για τον κατώτατο μισθό;), η οποία τον ενεργοποίησε εσπευσμένα στο τέλος 2018 και από 1.2.2019 αύξησε με κυβερνητική απόφαση τον κατώτατο μισθό από 586 € στα 650 € και κατήργησε τον κατάπτυστο υπο-κατώτατο μισθό των 510 € για τους νέους κάτω των 25 ετών.

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΓΣΕΕ και προκειμένου να μη χαθούν οι θεσμικές ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ επέλεγε να υπογράφει ΕΓΣΣΕ χωρίς μισθολογικούς όρους, ανανεώνοντας την ισχύ των θεσμικών της ρυθμίσεων και βάζοντας διάφορα ζητήματα που θα μπορούσαν χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ (απασχόληση, ανεργία, αδήλωτη εργασία, μελέτες κοκ).

Αν αφαιρέσει κανείς την τελευταία διάσταση, δηλαδή αυτή της μετατροπής μέρους της ΕΓΣΣΕ σε λίστα αιτημάτων για χρηματοδότηση προγραμμάτων, **η ανανέωση της κάθε χρονιά ήταν και εξακολουθεί να είναι επιβεβλημένη** εφόσον είναι ύψιστης σημασίας ώστε να μη χαθεί ούτε ένα θεσμικό δικαίωμα που απορρέει από την ΕΓΣΣΕ και που έχει κατακτηθεί όλες αυτές τις δεκαετίες με τον αγώνα των εργαζομένων.

Ωστόσο, η απόφαση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ να προχωρήσει στην ανανέωση της ΕΓΣΣΕ για το 2020 (παραμονές Πρωτοχρονιάς) χωρίς να προηγηθεί καμία συνεννόηση – ενημέρωση στο

εσωτερικό της Συνομοσπονδίας και χωρίς να υπάρξει συνεδρίαση της Διοίκησης ή έστω της Ε.Ε. είναι λείαν επιεικώς απαράδεκτη.

Το γεγονός ότι η ΓΣΕΕ λειτουργεί με προσωρινή διοίκηση μετά από δικαστική απόφαση, δε σημαίνει ότι λόγω αυτής της κατάστασης δεν θα πρέπει συνεδριάζουν τα όργανά της και ότι οι αποφάσεις να λαμβάνονται από έναν στενό κύκλο στελεχών της πλειοψηφίας.

Η δικαστική απόφαση διορισμού της ΓΣΕΕ ρητώς αναφέρει ότι για μείζονα ζητήματα μη επιδεχόμενων αναβολής, η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Ένα τέτοιο ζήτημα ήταν και η ληξη της ΕΓΣΣΕ και η ανάγκη ή μη ανανέωσής της. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχουν συνεδριάσει τα όργανα και να λάβουν σχετική απόφαση.

Δυστυχώς όμως για μια φορά ακόμα η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Ο ρόλος της ΓΣΕΕ θα έπρεπε να είναι καθοριστικός, τόσο σε επίπεδο συντονισμού και οργάνωσης, όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο για πολλοστή φορά δεν φαίνεται από πουθενά.

Δεν φαίνεται από πουθενά γιατί η ηγεσία της ΓΣΕΕ όπως ήδη ανέφερα είναι κατώτερη των περιστάσεων.

Μακάρι αυτό να το λέγαμε μόνο εμείς και να κάναμε λάθος.

Πρωτίστως το μαρτυρούν τα αποτελέσματα της στάσης και της-«δράσης» της.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι δέκα χρόνια τώρα σκληρής μνημονιακής πολιτικής και άγριων μέτρων λιτότητας, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δεχτεί μια βαθιά, στρατηγικού χαρακτήρα, ήττα, βρισκόμενο πλέον χωρίς διαπραγματευτική δύναμη, να βιώνει τη δική του μεγάλη κρίση.

Ταυτόχρονα, η εργατική τάξη της χώρας μας έχασε σε ελάχιστο χρόνο θεμελιώδεις κατακτήσεις, ενώ αυξήθηκε θεαματικά ο βαθμός εκμετάλλευσής της.

Την ίδια ώρα, οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, που η ηγεσία της ΓΣΕΕ **έκανε τα πάντα για να μην πετύχουν**, έχασαν τη φλόγα των προηγούμενων ετών.

Για τις δυνάμεις του κεφαλαίου ιδιαίτερα τώρα με κυβέρνηση τη ΝΔ αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή να δώσουν την καίρια βοήθη στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Συναδέλφισσες –φοι,

Εάν θέλουμε να αποκρούσουμε τις επιθέσεις της ΝΔ πρέπει πρωτίστως να δούμε πως φτάσαμε ως εδώ γιατί είναι σίγουρο ότι δεν φτάσαμε τυχαία.

Ένας από τους λόγους είναι γιατί η ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν στάθηκε (ούτε και τώρα) στο ύψος των ευθυνών και των περιστάσεων.

Η αλήθεια αυτή είναι και όσο σκληρή και αν είναι εάν δεν θέλουμε να συνεχίσει η ίδια κατάσταση, εάν θέλουμε να βάλουμε φρένο και να σταματήσουμε αυτές τις βάρβαρες αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές πρέπει να λέγεται.

Όμως επειδή δεν αρκεί αυτό εάν θέλουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση κυρίως πρέπει να κουβεντιάσουμε και να κατανοήσουμε (επιτέλους) γιατί δεν συμμετέχει πλέον ο κόσμος στις απεργίες, τις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια.

Αυτό το ερώτημα όσο και να ενοχλεί κάποιους, έχουμε χρέος να το κουβεντιάσουμε και να το απαντήσουμε.

Εγώ χωρίς δισταγμό το θέτω και ταυτοχρόνως το απαντώ. Ο κόσμος δεν συμμετέχει όχι γιατί είναι βολεμένος όπως λένε για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες κάποιοι γραφειοκράτες της ΓΣΕΕ ή γιατί είναι ασυνείδητος;

Κατά την ταπεινή μου άποψη οι κυριότεροι λόγοι που δεν συμμετέχει ο κόσμος είναι:

- **Πρώτον** γιατί έχει χαθεί η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη του κόσμου της εργασίας προς εμάς που τον εκπροσωπούμε.
- **Δεύτερον** γιατί έχει περάσει στο υποσυνείδητο της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων η καταστροφική αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων.
- **Τρίτον** γιατί έχει πιάσει τόπο η μαύρη προπαγάνδα του συστήματος ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτική και ότι αυτή η πολιτική είναι μονόδρομος **και**
- **Τέταρτον** στον αντίποδα του ότι έχει πιάσει τόπο η προπαγάνδα του συστήματος περί μονόδρομων και ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτική,

εμείς (η ηγεσία του Σ.Κ.) δεν αναδείξαμε επαρκώς την άλλη πολιτική, τον άλλο δρόμο.

Με λίγα λόγια δεν δώσαμε όραμα, προοπτική και ελπίδα.

Ειδικά ο τελευταίος λόγος, χωρίς να υποτιμώ την αξία όλων των άλλων, είναι κομβικής αξίας ζήτημα και παίζει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των πλατιών μαζών του εργατικού – λαϊκού κινήματος.

Αυτές κατά την άποψη μου είναι οι βασικές αίτιες για τη μη συμμετοχή των πλατιών μαζών.

**ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ**

Γι αυτό, όπως είπα

εάν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση,

εάν θέλουμε να βάλουμε φρένο και να σταματήσουμε αυτές τις βάρβαρες, αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές εκείνο που πρέπει να κάνουμε **άμεσα** είναι να εξαλείψουμε τις αιτίες που κρατούν τα εκατομμύρια του κόσμου της εργασίας μακριά από τα συνδικάτα, τις απεργίες και τα συλλαλητήρια **με πρώτη και κυριότερη την άποψη περί της αναποτελεσματικότητας των αγώνων.**

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ;

Όμως για να εξαλείψεις την οποιαδήποτε αιτία πρώτα πρέπει να έχεις κατανοήσει τι την δημιούργησε. Σε αυτή μας την προσπάθεια της κατανόησης του πως παγιώθηκε η αντίληψη περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων, η απάντηση που εμείς δίνουμε εδράζεται στον **εγκληματικό τρόπο** (και συνειδητά χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, γιατί όντως ήταν εγκληματικό αυτό που έγινε και συνεχίζεται χρόνια τώρα), που η ηγεσία της ΓΣΕΕ επέλεξε να «αντιμετωπίσει» τον οδοστρωτήρα των μνημονίων, της ΤΡΟΪΚΑΣ και των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων **που μόνο ως απλή διαμαρτυρία μπορεί να χαρακτηριστεί και που δεν είχε και δεν έχει (γιατί εξακολουθεί την ίδια στάση) καμία απολύτως σχέση με αυτό που ονομάζουμε αντίσταση και αγώνα και γι' αυτό ως ήταν αναμενόμενο είχε ως αποτέλεσμα να μην νικήσουμε αλλά να ηττηθούμε.**

Λέω ότι ήταν αναμενόμενο γιατί όντως, **πώς να νικήσεις χωρίς ουσιαστικό αγώνα;**

1. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν η ηγεσία της ΓΣΕΕ στην ουσία αποδεχόταν τα μνημόνια και δεν έκανε καμία ουσιαστική προσπάθεια ιδεολογικής αποδόμησής τους;

Ο αγώνας πρώτα απ' όλα, για να έχεις σοβαρές πιθανότητες νίκης πριν αναμετρηθείς στο πεδίο των δρόμων, πρέπει να δίνεται ιδεολογικά.

2. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν η ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν έκανε καμία προσπάθεια απόκρουσης της μαύρης προπαγάνδας του συστήματος περί μονόδρομων και ανυπαρξίας άλλων πολιτικών;

3. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν δεν του δείχνεις τον άλλο δρόμο και δεν του δίνεις **όραμα, προοπτική και ελπίδα;**

4. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν τον καλείς σε «αγώνα» χωρίς σοβαρό σχέδιο αντίστασης, **χωρίς συντονισμό των δυνάμεων του και με αποσπασματικές κινήσεις;**

5. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας **όταν αφήνεις τον κάθε κλάδο να αγωνίζεται και να χτυπιέται μόνος του;**

6. Πώς να νικήσει το εργατικό κίνημα με τις 24ωρες απεργίες εθιμοτυπικού χαρακτήρα που **εξαγγέλλονταν την τελευταία στιγμή λίγες ημέρες πριν ψηφιστούν τα όποια μέτρα ή νομοσχέδια και που η υλοποίησή τους ήταν για την ημέρα που θα ψηφίζονταν;**

7. Πώς να νικήσει το εργατικό κίνημα με τις 24ωρες απεργίες που εξαγγέλλονταν με τον τρόπο που ανέφερα πιο πάνω και που από την ημέρα που εξαγγέλλονταν μέχρι την ημέρα πραγματοποίησής τους **δεν γίνονταν καμία απολύτως προσπάθεια προετοιμασίας τους;**

Υπερηφανεύονται κάποιοι ότι κάναμε λέει 46 24ωρες. Ε και;

Για ποιο πράγμα υπερηφανεύονται;

Για το ότι με την επιλογή των 24ωρων ηττηθήκαμε;

Συναδέλφισσες –φοι,

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει στη φαρέτρα του δεκάδες «όπλα» **από** την στάση εργασίας **μέχρι** την Γενική απεργία διάρκειας.

- ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΠΛΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ
- ΕΔΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣΤΙ **ΑΛΛΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΕΙ, ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΛΟ;**

ΑΝ ΑΝΤΙ...

ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΚΛΙΜΑ...

Αν αντί να κάναμε τις 24ωρες της τελευταίας στιγμής που εκτός των άλλων ήταν και απροετοίμαστες **ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΚΛΙΜΑ** δίναμε διάρκεια λίγων ημερών στον αγώνα μας μήπως είχαμε νικήσει;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ.

Η απάντηση είναι ΝΑΙ γιατί εμείς είμαστε οι δυνατοί!

Πότε όμως αυτή η δύναμη φαίνεται και φέρνει αποτέλεσμα;

ΟΤΑΝ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ **ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ** ΚΑΙ Η **ΠΙΕΣΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.**

Επαναλαμβάνω μήπως και το κατανοήσουν οι γραφειοκράτες της ΓΣΕΕ.

Το ότι είμαστε οι πολλοί φαίνεται και φέρνει αποτέλεσμα;

Όταν κινούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αποφασισμένοι ταυτόχρονα, συντονισμένα, με σχέδιο και η πίεση μας έχει διάρκεια.

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ ποτέ δεν τόλμησε να το κάνει.

Είναι μια ηγεσία που δεν έχει πίστη στη δύναμη του εργατικού κινήματος, αδύναμη και φοβισμένη.

ΟΤΑΝ Η ΗΓΕΣΙΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ...

Με τι ηθικό να δώσει τη μάχη ο «κόσμος της εργασίας» όταν η ηγεσία του κρύβεται και στην ουσία δεν κάνει τίποτα για να νικήσουμε;

Πως λοιπόν να μην περάσουν αυτές οι πολιτικές;

Πως να μην παγιωθεί στις ψυχές, τη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων η καταστροφική αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων;

Γι αυτό ο κόσμος πλέον δεν συμμετέχει.

Δεν συμμετέχει:

α. **γιατί** συνειδητά τον έκαναν να αισθάνεται ανήμπορος και αδύναμος

β. **γιατί** δεν βλέπει σοβαρή προσπάθεια αντίστασης

γ. **και κυρίως γιατί** δεν του δώσαμε όραμα, προοπτική και ελπίδα

και βεβαίως σήμερα ένας ακόμα τεράστιος λόγος που δεν συμμετέχει είναι γιατί απογοητεύτηκε και προδόθηκε και απ' αυτή τη κυβέρνηση και δεν βλέπει πουθενά εναλλακτική πολιτική διαφορετικής κατεύθυνσης.

Συνάδελφοι,

Κατά την άποψή μας, **για όλα αυτά,**

για όσα πέρασαν και για το ότι ο κόσμος αισθάνεται ανήμπορος να αντισταθεί έχει τεράστια ευθύνη και η ηγεσία της ΓΣΕΕ

Αυτή είναι η αλήθεια είτε αρέσει, είτε όχι.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ;

Όμως το κύριο ζητούμενο τώρα δεν είναι να εξαντλήσουμε τη συζήτηση στο τι δεν έγινε σωστά,

Το κύριο ζητούμενο είναι κατανοώντας πως φτάσαμε ως εδώ το πώς θα αλλάξουμε το αρνητικό κλίμα.

Το κύριο ζητούμενο είναι το πώς θα φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά μας

και κυρίως το πώς θα σβήσουμε από τη ψυχή και το μυαλό του την καταστροφική αντίληψη της **αναποτελεσματικότητας** των αγώνων και **την πεποίθηση(που δυστυχώς η κυβέρνηση του Σύριζα με την κωλοτούμπα που έκανε βοήθησε να εδραιωθεί)** ότι τελικά δεν γινόταν αλλιώς και δεν υπάρχει άλλη πολιτική.

Η ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να σταθούμε.

• **Εδώ είναι που πρέπει να επικεντρώσουμε**

με πρώτο και σημαντικότερο στόχο να αντικρούσουμε τη μαύρη προπαγάνδα του συστήματος ότι «δε γινόταν αλλιώς» και ότι «αυτή η πολιτική είναι μονόδρομος» και ταυτοχρόνως σε πείσμα όσων λένε ότι αυτό δεν είναι δουλειά των συνδικάτων να αναδείξουμε την άλλη πολιτική, να δείξουμε τον άλλο δρόμο (είναι αυτοί που θέλουν τα συνδικάτα χωρίς λόγο και άποψη, απολίτικα και αποστεωμένα).

- **Μόνο έτσι** θα δώσουμε όραμα και προοπτική στον κόσμο της εργασίας.
- **Μόνο έτσι, όταν του δείξουμε ότι γινόταν και αλλιώς** και ότι δεν ήταν υποχρεωτικό για να σωθεί η οικονομία και η χώρα να κλέψουν το μισθό του,
να κλέψουν τη σύνταξή του και να τον καταδικάσουν στη φτώχεια και την ανέχεια, θα μπορέσουμε να τον σηκώσουμε από τον καναπέ.

Οι εργαζόμενοι θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα βγουν στους δρόμους

- **Όταν μιλήσεις στην ψυχή τους**
- **Όταν μιλήσεις στην καρδιά τους**
- **Όταν σε δουν πρώτος να βγαίνεις στο ξέφωτο και όχι να κρύβεσαι**
- **Όταν σε δουν να ηγείσαι των αγώνων τους και ΚΥΡΙΩΣ**
- **ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ.**

ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να πάμε σ' όλους τους χώρους δουλειάς να βρούμε τον κάθε εργαζόμενο και να του μιλήσουμε **για το πόσο μοναδικός είναι, για το πόσο σημαντικός και δυνατός είναι.**

Πρέπει να σβήσουμε από την ψυχή του την αντίληψη που του εμπέδωσαν ότι είναι ανήμπορος και αδύναμος και ότι θέλουν οι άλλοι (το σύστημα) σε βάρος του πάντα θα το πετυχαίνουν.

- Πρέπει να τον πείσουμε ότι εμείς είμαστε οι δυνατοί.
- Πρέπει να τον πείσουμε ότι **όλοι μαζί** είμαστε παντοδύναμοι.
- Πρέπει να τον πείσουμε ότι μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις πολιτικές.
- Πρέπει να τον πείσουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας.
- Πρέπει να τον πείσουμε ότι το σύνθημα **να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας μπορεί να γίνει πράξη.**

ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ

Για να πείσουμε όμως τους εργαζόμενους να πιστέψουν στη δύναμή τους και να συμμετάσχουν μαζικά, πρέπει να τους οδηγήσουμε επιτέλους σε μια νίκη. Έστω και μικρή.

Αυτή θα είναι η καλύτερη ένεση στο ηθικό τους και η βάση για να έρθουν και οι μεγαλύτερες.

Καμία όμως νίκη δε θα έρθει εάν δεν εγκαταλείψουμε την στρατηγική της διαμαρτυρίας και δεν την αντικαταστήσουμε με την επιλογή της αντίστασης και της ανατροπής.

Με λίγα λόγια, εκείνο που πρέπει να κάνουμε μαζί με τα όσα ήδη ανέφερα, είναι **επιτέλους να αποφασίσουμε να προετοιμάζουμε διαφορετικά τους αγώνες μας, να αντιδρούμε έγκαιρα, συντονισμένα και με σχέδιο.**

Σχέδιο που θα περιλαμβάνει κινήσεις σκληρής σύγκρουσης για να μην περάσουν οι όποιες αντεργατικές-αντιλαϊκές πολιτικές και όχι κινήσεις απλά διαμαρτυρίας για αυτό που έτσι κι αλλιώς θα περάσει.

Για εμάς, ο κάθε αγώνας πρέπει να σχεδιάζεται και να δίνεται με στόχο να μην περάσουν οι όποιες αντεργατικές πολιτικές. Και αυτό δεν γίνεται **μόνο με 24ωρες απεργίες την τελευταία στιγμή.**

Κανένας εργαζόμενος δεν είναι αφελής. Όλοι αντιλαμβάνονται πότε ένας αγώνας είναι σχεδιασμένος ως διαμαρτυρία και πότε ως αντίσταση.

Με λίγα λόγια για να αλλάξουμε το κλίμα και να πετύχουμε μια πρώτη νίκη χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά ταξικά.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΤΑΞΙΚΑ

- Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζονται συνδικάτα, που θα διαμορφώσουν μια νέα στρατηγική ενότητας και αγώνα μεταξύ των εργαζομένων, πατώντας γερά στις αξίες του εργατικού κινήματος, αποβάλλοντας ταυτόχρονα τις παθογένειες που υπονόμισαν την δράση τους τόσα χρόνια.
Συνδικάτα, που θα επιβεβαιώνουν καθημερινά την ενότητα των εργαζομένων, και κυρίως των νέων εργαζομένων, οι οποίοι εκκινούν από πολύ διαφορετικές βάσεις, αλλά πρέπει να καταλήγουν σε μία κοινή προγραμματική συμφωνία, που θα αφορά και θα απαντά στα πραγματικά τους προβλήματα.
Προβλήματα που αφορούν στο μισθό τους, στο εργασιακό τους άγχος και στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης.
- Σήμερα χρειαζόμαστε συνδικάτα, με στρατηγικό προσανατολισμό στην πολυπόθητη συμμαχία εργαζομένων- μικρομεσαίων-αγροτών- νέων εργαζομένων – ανέργων, μέσα από την αλληλεγγύη και τη δημοκρατική συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων.
Συνδικάτα, που θα ανακτήσουν την διαπραγματευτική τους ισχύ συσπειρώνοντας τους εργαζόμενους, καθώς συμβαίνει «να μην καθορίζει η συνείδηση τη ζωή, αλλά η ζωή τη συνείδηση», όπως έλεγε ο Μαρξ.
- Χρειαζόμαστε συνδικάτα, που χρησιμοποιώντας όλο το οπλοστάσιο των μορφών πάλης, από το διάβημα ως τη διαρκή απεργία, τη διαδήλωση, την κατάληψη χώρων εργασίας, την πολιτική απεργία θα καταφέρουν μικρές και μεγάλες νίκες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην επανασυγκρότηση των αντιστάσεων των εργαζομένων στο σύνολο των μνημονιακών πολιτικών.

Βασικά κριτήρια στην επιλογή των μορφών πάλης οφείλουν όμως να είναι η εξασφάλιση της μαζικότητας και της συσπείρωσης του κόσμου της εργασίας, η δημοκρατική συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων, η εξασφάλιση αλληλεγγύης άλλων τμημάτων της κοινωνίας. Στα συνδικάτα δεν πρέπει να αναζητούμε μαχητικές μοναχικές πρωτοπορίες, αλλά τη συνολική αγωνιστική κίνηση της τάξης.

- Τέλος, χρειάζονται συνδικάτα που θα κάνουν αμέσως ορατή την ταξική τους συγκρότηση και τους πολιτικούς τους στόχους, ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση της συνέπειας και της αποφασιστικότητας.

Για να φτιάξουμε όμως αυτά τα συνδικάτα, συνδικάτα ταξικά πρέπει πρωτίστως να απαλλαγούμε από την γραφειοκρατία της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που το μόνο για το οποίο αγωνιά είναι μην τυχόν και χάσει τις καρέκλες της διοίκησης.

Γιατί έχουμε χρέος να συνεχίσουμε αναδεικνύουμε τον προδοτικό ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και να αγωνιζόμαστε για την εκπαρθύρωσή της γιατί με αυτούς τους χρεωκοπημένους στη συνείδηση του κόσμου της εργασίας οι πλατιές μάζες των εργαζομένων δεν μπορούν και δεν πρόκειται να μας εμπιστευτούν.

Όμως πέρα απ' αυτό εάν θέλουμε να αναγεννηθεί το ΣΚ και να ξαναποκτήσουμε ΓΣΕΕ εκείνο που πρωτίστως πρέπει να κάνουμε μαζί με τα μέτρα αυτοπροστασίας και διαφάνειας που έτσι και αλλιώς πρέπει να ληφθούν για την ανάταξη του ΣΚ είναι να δουλέψουμε στη βάση.

Να πάμε κοντά στους εργαζόμενους.

Να τους ακούσουμε.

Να μιλήσουμε μαζί τους.

Να παροτρύνουμε και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα κύτταρά μας που είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Να παροτρύνουμε και να ενισχύσουμε την ενασχόληση της νέας γενιάς των ανέργων και των μεταναστών που τους εκμεταλλεύονται άγρια.

Η λύση για την ανάταξη του Σ.Κ. είναι μπει στο προσκήνιο η βάση, οι απλοί εργαζόμενοι με προτάσεις σύγχρονες τακτικές και συνάμα υλοποιήσιμες.

Μέχρι τότε και μέχρι το Σ.Κ. να ξαναβρεί το δρόμο του και επειδή οι βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές ξεδιπλώνονται με αστραπιαία ταχύτητα μια λύση υπάρχει.

Ο συντονισμός των αγώνων Ομοσπονδιών και Κλάδων.

Ο συντονισμός Εργατικών Κέντρων.

Η συμπόρευση και η συστράτευση τους καθενός μας.

Η κοινή μας δράση χωρίς αυτή να οδηγεί στην οργανωτική διάσπαση του Σ.Κ.

Ας κάνουμε λοιπόν το πρώτο βήμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2^η
ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ

**ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΟΛΑ**

Συναδέλφισσες, -φοι,

Δεν χρειάζονταν παρά να περάσουν ελάχιστες μέρες από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ για να καταλάβει ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης τι θα ακολουθήσει, ποιο πρόγραμμα θα εφαρμόσει σε σχέση με τη δημόσια περιουσία.

ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ.

ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ.

ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και μια σειρά άλλες δημόσιες επιχειρήσεις.

Τα πάντα.

Ένα είναι σίγουρο:

Αν τους το επιτρέψουμε, αν μείνουμε απαθείς τίποτα δεν θα αφήσουν στο Ελληνικό δημόσιο.

ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ.

Είναι γνωστοί από το παρελθόν.

Έχουν πάρει Doctorat στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, στο ψέμα και τη στοχοποίηση των εργαζομένων.

Συναδέλφισσες, -φοι,

Ξεκινώντας κανείς να κάνει μια αποτίμηση του κυβερνητικού έργου στη ΔΕΗ μέχρι τώρα τα μόνα που έχει να δει είναι:

- ✓ Ψέματα με το τσουβάλι
- ✓ Καταστροφικές αποφάσεις σε βάρος των επιχειρήσεων του Ομίλου
- ✓ Καταστροφικές αποφάσεις σε βάρος των περιοχών των Ν. Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας
- ✓ Βλαπτικές αποφάσεις σε βάρος των καταναλωτών
- ✓ Βλαπτικές αποφάσεις σε βάρος των εργαζομένων

Όμως ας τα δούμε ένα ένα:

Από πού να ξεκινήσει κανείς.

Από τα όσα ανεύθυνα έλεγαν χωρίς να τους νοιάζει ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο ότι δήθεν ήταν «σαπάκι», «τη βγάζει δεν τη βγάζει», ότι «δεν έχει να αγοράσει κολώνα» ή το ανεκδιήγητο ότι «δεν κοιμάμαι τα βράδια από το φόβο μου μην τυχόν και γίνει black out»...

Τελικά πέρασε το καλοκαίρι και black out δεν έγινε.

Συναδέλφισσες, -φοι,

Δεν ισχυρίζομαι ότι τα οικονομικά της ΔΕΗ όταν την παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει τις δικές του τεράστιες ευθύνες για το σημείο που έφτασε η επιχείρηση στη ΝΔ ήταν ανθηρά. **Απεναντίας λόγω συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων που όλες μα όλες τις είχε ψηφίσει και η ΝΔ ήταν πάρα πολύ άσχημα.**

Όμως άλλο τα οικονομικά της επιχείρησης είναι πολύ άσχημα και εντελώς άλλο το: «Την βγάζει δεν την βγάζει» ή «είναι σαπάκι».

Η υπερμεγέθυνση και για να ακριβολογούμε η κατακρεούργηση της αλήθειας δεν έγινε τυχαία. Έγινε και για να χρεωθεί περαιτέρω ο πολιτικός της αντίπαλος για να εμφανιστούν ως σωτήρες της επιχείρησης αλλά και για να προετοιμάσουν το έδαφος για την περαιτέρω ιδιωτικοποίησή της.

Το μέγεθος των ψεμάτων τους δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ κανείς για να το καταλάβει.

Αρκεί να δει ότι **με μια και μόνο απόφαση που πήραν** (την άδικη αύξηση των τιμολογίων των καταναλωτών) πανηγυρίζουν ότι την έσωσαν.

Πότε κιόλας έγινε αυτό, πότε σώθηκε κανείς δεν το κατάλαβε.

Σκέτοι θαυματοποιοί, μάγοι και σωτήρες μαζί!!

Ούτε ο Χουντίνι να ήταν!!

Επειδή ως γνωστό το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και δεν μπορεί να μας εμπαίζει ο κ. Υπουργός ας θυμηθούμε μερικά εξ όσων είπε κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και όχι μόνο.

Ψέμα 1^ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

«Εξορθολογίζουμε την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ. Προσέξτε όμως: Η στήριξη του εσόδου της ΔΕΗ θα εξισορροπηθεί απολύτως για τους καταναλωτές. Αφενός μέσω της πρόσφατης μείωσης του ΦΠΑ και αφετέρου μέσω της περαιτέρω μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ...»

Πέρα από το ότι πήρε πίσω τη μείωση που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το ότι μείωσε την έκπτωση συνέπειας για να σπρώξει δεκάδες χιλιάδες καλοπληρωτές καταναλωτές στους ιδιώτες διαψεύστηκε στην πράξη για το ότι «η αύξηση θα εξισορροπηθεί απολύτως για τους καταναλωτές»..

Πήρε από τις τσέπες των καταναλωτών πάνω από 100 εκ.

ΨΕΜΑ 2° ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΕ

«Επιδιώκουμε την κατάργηση των ΝΟΜΕ. Δεν είναι δυνατόν η εταιρία να πουλάει κάτω του κόστους και να δουλεύει υπέρ των ανταγωνιστών της!!» (Τα θαυμαστικά δικά μου)

Σωστό, πολύ σωστό.

Όμως θέλω να τον ρωτήσω:

Πότε το ανακάλυψε αυτό; Χθες; Δεν το ήξερε; Γιατί επί 3 χρόνια τώρα που αιμορραγούσε η ΔΕΗ δεν είπε κουβέντα; Γιατί δε κατέθετε μια επίκαιρη ερώτηση; Μια επερώτηση; Γιατί δεν πήρε μια πρωτοβουλία σαν κόμμα να μιλήσει με την κ. Μέρκελ για το έγκλημα αυτό; Δεν ήξερε ότι το προϊόν των ΝΟΜΕ κατά κύριο λόγο πήγαινε στο εξωτερικό για να επανεισαχθεί και να πουληθεί σε βάρος του κοροϊδου που λέγεται ΔΕΗ;

Σε ποια χώρα ζούσε;

Γιατί δεν έθεσε το θέμα νωρίτερα;

Γιατί το έθεσε όταν πλέον είχε γίνει ορατό και στον πιο αδαή ότι το μοντέλο αυτό χρεοκόπησε;

Γιατί το έθεσε αφού πρώτα η ζημιιά (αρπαχτή) έγινε;

Τέλος, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, το θέμα της κατάργησης των ΝΟΜΕ το έθεσε λίγο πριν καταργηθούν.

ΨΕΜΑ 3° ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 3° ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2019

«Εμείς σε αντίθεση με τη «μισή ΔΕΗ» του κ. Τσίπρα, θα παλέψουμε για μια μεγαλύτερη και ισχυρή ΔΕΗ. Θα διαπραγματευθούμε για να μεγαλώσει η ΔΕΗ, για να ανέβει το μερίδιό της, γιατί μόνον έτσι θα επιτελέσει τον αναπτυξιακό της ρόλο. Διότι το 50% το οποίο συμφωνήσατε, σημαίνει πως πρέπει να χάσει 4 εκατομμύρια πελάτες σε 4 χρόνια. Αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία»

Επειδή ο κ. Υπουργός νομίζει ότι μιλά σε αδαείς θέλω να του ξαναθυμίσω:

Ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το 3° μνημόνιο που περιλάμβανε τον όρο η ΔΕΗ θέλει δεν θέλει υποχρεωτικά ως το τέλος του 2019 πρέπει να χάσει το 50% των πελατών της;

Ψηφίσατε.

Επί 4 χρόνια κάνατε κάτι ώστε να αλλάξει αυτό;

Πήρατε μια πρωτοβουλία ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ώστε αυτό το καταστροφικό σημείο να το αλλάξετε;

Και αυτό (ενώ το ψηφίσατε) όταν αναλάβατε την κυβέρνηση το ανακαλύψατε;

ΨΕΜΑ 4° ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ Η ΔΕΗ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕ

«Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση της ΔΕΗ προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας –για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά για να στηρίξουμε την ίδια την επιχείρηση και την ασφάλεια του ενεργειακού

εφοδιασμού. Το μερίδιο αγοράς που σήμερα κατέχει η ΔΕΗ στις ΑΠΕ είναι ελάχιστο, περίπου 2,9% και αποτελεί ντροπή, σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις στις ΑΠΕ»

Χωρίς να θέλω να ρίξω το επίπεδο μετά από τα παραπάνω, εκείνο που μπορώ να πω είναι το εξής: ο κύριος Υπουργός που νομίζει ότι απευθύνεται; Σε ηλίθιους;

Το κόμμα του δεν ήταν που μαζί με το ΚΙΝΑΛ πέταξαν τη ΔΕΗ παντελώς έξω από την χρυσοπληρωμένη πίτα των ΑΠΕ αφήνοντάς την αποκλειστικά για τα νύχια και τα δόντια των ιδιωτών δίνοντας εγγυημένες τιμές απόδοσης ακόμα και 550 €/MWh;

Αυτοί δεν ήταν που αδειοδότησαν μέσα σε 3 χρόνια 2532 ΜV Φ/Β των ιδιωτών;

Θέλουν να τους θυμίσω τι έκαναν;

Δείτε πόσες άδειες έδωσαν και πότε:

ΕΤΟΣ	Φ/Β στους ιδιώτες	Φ/Β στη ΔΕΗ
2010	152 MW	0
2011	425 MW	0
2012	912 MW	0
2013	1043 MW	0

Είναι δυνατόν αυτοί για το έγκλημα του να είναι εντελώς απούσα η ΔΕΗ από τις ΑΠΕ να χρησιμοποιούν τη λέξη ντροπή;

Λωτοφάγοι δεν γίναμε... (Όλοι)...

Οι παραπάνω αριθμοί και τα έργα τους, τους επιστρέφουν τη λέξη.

ΨΕΜΑ 5° ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ

«Παράλληλα με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της ΔΕΗ, δρομολογούμε τη μεταφορά των παγίων της Διανομής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, με την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών που ειδικεύονται στα δίκτυα. Έτσι θα αναδειχθεί η κρυμμένη αξία του ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ θα έχει ξεκάθαρο ταμειακό όφελος από τη μερική ιδιωτικοποίησή του»

Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με αυτό είναι το εξής:

Ο κ. Υπουργός δεν ήταν που έλεγε ότι τα δίκτυα είναι φυσικό μονοπώλιο και ως τέτοια πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους;

Όμως πέρα απ' αυτό που απ' ότι κατάλαβα είναι... φιλά γραμματα.

Μπορεί να μας πει ο κ. Υπουργός πώς θα αναδειχθεί με τον στρατηγικό επενδυτή η κρυμμένη αξία του ΔΕΔΔΗΕ;

Τι ακριβώς θα κάνει;

Γιατί θα βάλει τα ωραία του λεφτά;

Πώς ακριβώς θα κερδίσει;

Από πού;

Όσον αφορά για τη ΔΕΗ που τη χρησιμοποιεί ως άλλοθι για να βάλει στρατηγικό επενδυτή στο ΔΕΔΔΗΕ (για να σωθεί η ΔΕΗ), αν της στερήσει και αυτό το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο **τι μέλλον θα έχει;**

Σε βάθος όχι δέκα αλλά τριών – πέντε ετών θα έχει κέρδος ή ζημιά από αυτή του τη κίνηση;

Κ. Υπουργέ, η ΔΕΗ δεν έχει ανάγκη από τα 700, 800, 1 δις (ή όσο νομίζετε) που υποθετικά θα μπορούσε να πάρει από την πώληση αυτού του περιουσιακού στοιχείου της για να ανακάμψει. **Με τρεις – τέσσερις κινήσεις και τις ξέρετε καλά η κατάσταση της αλλάζει σε χρόνο dt. Άλλωστε εσείς ως θαυματοποιός δεν την σώσατε ήδη;**

ΨΕΜΑ 6° ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΚΩ :

«Φροντίζουμε, ώστε με τον προσφορότερο τρόπο, να κλείσει το θέμα των τελών για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στη ΔΕΗ, διότι θα αποτελέσουν μια σημαντική ένεση ρευστότητας»

Μα καλά και αυτό το θέμα έπρεπε να γίνουν κυβέρνηση για να το ανακαλύψουν;

Τώρα έμαθαν ότι η ΡΑΕ υπεξαίρεσε 681,7 εκ. από τη ΔΕΗ για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας του 2011;

Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα όλα αυτά τα χρόνια;

Τώρα έμαθαν ότι πέρα απ' αυτό έχει υποεκτιμήσει τα όσα έπρεπε να έχει δώσει στη ΔΕΗ για τις ΥΚΩ των ετών 2012 – 2015;

Γιατί δεν φρόντισαν πιο πριν (για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπαν) ώστε η ΔΕΗ να πάρει τα χρήματα που δαπάνησε;

Αξιωματική αντιπολίτευση ήταν.

Έκαναν καμιά ερώτηση για αυτό το θέμα;

Πήραν καμιά πρωτοβουλία;

Το ανέδειξαν;

Όχι βέβαια.

Τώρα θα το φροντίσουν;

Και τι είδους φροντίδα θα είναι αυτή;

Γιατί αποφάσισαν να της δώσουν 195 εκ. ενώ της χρωστούν 681,7 μόνο από τις ΥΚΩ του 2011;

Ψέματα λέει η επιχείρηση για το ύψος της οφειλής;

Γιατί πήγε στα δικαστήρια;

ΨΕΜΑ 7° «Η ΔΕΗ ΤΟ 2014 ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΝΔ ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΗ € 90 ΕΚΑΤ., ΕΝΩ ΤΟ 2018 ΕΙΧΕ ΖΗΜΙΕΣ € 900 ΕΚΑΤ.»

Το 2014 η ΔΕΗ (Όμιλος) είχε κέρδη € 91 εκατ. Το 2013 είχε ζημιές € 225 εκατ. (χωρίς κάποια εφάπαξ επιβάρυνση που είχε τότε θα είχε κέρδη € 3 εκατ.).

Από τα € 91 εκατ. κέρδη τα € 70 εκατ. προέρχονταν από τον ΑΔΜΗΕ (τότε 100% θυγατρική της ΔΕΗ). Άρα χωρίς τον ΑΔΜΗΕ τα κέρδη θα ήταν € 21 εκατ. Το 2013 χωρίς τον ΑΔΜΗΕ ο όμιλος ΔΕΗ θα είχε ζημιές € 281 εκατ. και χωρίς την εφάπαξ επιβάρυνση ζημιές € 53 εκατ.

Το 2018 χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις οι ζημιές θα ήταν € 356 εκατ. Αυτό κατατέθηκε επίσημα στη Γ.Σ. της ΔΕΗ. Τα «περίφημα» € 900 εκατ. περιλαμβάνουν τη (λογιστική) απομείωση της αξίας ύψους € 243 εκατ. των υπό αποεπένδυση σταθμών Μελίτης και Μεγαλόπολης, καθώς και εφάπαξ επιπτώσεις από προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού (€ 164 εκατ.) και τόκων υπερημερίας προς ΑΔΜΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ (€ 109 εκατ.), που αμφισβητούνται δικαστικά κ.λπ.

Για να είμαστε ειλικρινείς μέχρι και το 1^ο εξάμηνο του 2018 η ΔΕΗ ήταν κερδοφόρα. Οι ζημιές εμφανίστηκαν μετά το 2^ο εξάμηνο του 2018 και συνεχίστηκαν το 1^ο τρίμηνο του 2019 λόγω ραγδαίας αύξησης των τιμών των δικαιωμάτων CO₂, αύξησης της τιμής του Φυσικού Αερίου, αύξησης της ζημιάς λόγω ΝΟΜΕ, αύξησης των εισαγωγών και μείωσης της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής λόγω κακής Υδραυλικής χρονιάς. Τις επιπτώσεις αυτές για να είμαστε δίκαιοι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τις μετακύλησε στην κατανάλωση.

ΨΕΜΑ 8° Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ) ΑΠ'Ο ΤΟ 2015 ΜΕΙΩΘΗΚΕ 90%. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΥΞΗΘΗΚΕ 60% (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ)

Στις 23.01.2015 η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, στην οποία τότε άνηκε και ο ΑΔΜΗΕ, ήταν € 1,3 δις, δηλ. τιμή μετοχής 5,6 €, με το δείκτη εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 2539 μονάδες. Την εβδομάδα προ των εκλογών η τιμή των μετοχών της ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ αθροιστικά κυμαινόταν στα 4,7 € δηλ. χρηματιστηριακή αξία της τάξης του 1,1 δις!, με το δείκτη εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 2152 μονάδες. Άρα τα περί μείωσης κατά 90% δεν έχουν καμία βάση.

Και επειδή ο κ. Χατζηδάκης έχει κάνει μνεία να του θυμίσουμε ότι το 2008 όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ η τιμή της μετοχής ήταν 38,36 € και το 2015 την παρέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ 4,7 €!!

ΨΕΜΑ 9° ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 4ΕΤΙΑ

Στις 31.03.2015, αμέσως πριν την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Διοίκηση, τα χρέη των νοικοκυριών και των επαγγελματιών ανέρχονταν σε € 1.233 εκατ. με έντονα ανοδική τάση. Σήμερα κυμαίνονται στα € 1.600 εκατ. Άρα καμία σχέση με τις τερατολογίες που λέγονται.

ΨΕΜΑ 10° «ΕΑΝ ΕΙΧΕ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ, ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΛΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. Η ΔΕΗ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ (ΕΔΩ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ) ΑΠΟ 1,5 ΜΕΧΡΙ 2,5 ΔΙΣ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΠΑΛΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΕΣ) ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΔΕΗ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΑ ΝΟΜΕ»

Η Μικρή ΔΕΗ περιλάμβανε πάγια (Σταθμούς και Ορυχεία) λογιστικής (τότε) αξίας 1,53 δις. Είναι γεγονός ότι ο νόμος πρόβλεπε ελάχιστη τιμή πώλησης αυτή της λογιστικής αξίας των παγίων. Ωστόσο αυτό είναι απολύτως θεωρητικό και αμφισβητήσιμο μέχρι πλήρως ουτοπικό! Το 2014 το μέρος του EBITDA της ΔΕΗ που αντιστοιχούσε στη Μικρή ΔΕΗ δεν ξεπερνούσε τα € 150 εκατ. Είναι γνωστό ότι οι αγορές αυτού του είδους γίνονται σε ύψος το πολύ 5 φορές το EBITDA, που αντιστοιχεί σε € 750 – 800 εκατ. Μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο της χώρας μας το 2014 η προσφορά θα ήταν ακόμη μικρότερη.

Πέραν αυτών

- α. Στη Μικρή ΔΕΗ **δεν μεταβιβάζονταν τα αναλογούντα δάνεια τα οποία έμεναν στην υπόλοιπη ΔΕΗ. Δηλαδή η υπόλοιπη ΔΕΗ που ήταν το 70% της αρχικής θα είχε το 100% των δανείων (1,5 δις) απομείωση της αξίας της. Για να μη γίνει αυτό θα έπρεπε να μεταβιβαστεί στη Μικρή ΔΕΗ το 30% των δανείων, δηλ. 1,5 δις περίπου, όση και η λογιστική της αξία. Αλλά τότε τι τίμημα θα αναμένετο;**
- β. Στη Μικρή ΔΕΗ περιλαμβάνονταν Υδροηλεκτρικά, τα οποία αποφέρουν σήμερα ετήσια κέρδη πλέον των € 80 – 90 εκατ. πολύ περισσότερα από το 2014 λόγω χαμηλής τότε οριακής τιμής.
- γ. Οι επενδύσεις που αναφέρονται αφορούν στην κατασκευή της 2^{ης} Μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης πέρα από το ότι ήδη έχει αποφασιστεί κατά τον τρόπο που όλοι ζήσαμε το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων μετά το 2023 με τις μετά το 2014 ραγδαίες εξελίξεις σε ότι αφορά στο λιγνίτη κανείς δεν μπορούσε να εγγωηθεί (το αντίθετο μάλιστα) ότι κάποιος ιδιώτης θα αποφάσιζε να κατασκευάσει λιγνιτική μονάδα. Ας προστεθεί ότι καμία δυτική τράπεζα δεν χορηγεί δάνεια για τέτοιες επενδύσεις.
- δ. Με τη Μικρή ΔΕΗ προβλεπόταν η μεταφορά του 30% πελατών από τη ΔΕΗ, **υποχρεωτικά για 6 μήνες**. Οι ίδιοι οι νομικοί που επεξεργάστηκαν το σχήμα αυτό αναγνωρίζουν ότι αυτή η μεταφορά έπασχε συνταγματικά.
- ε. Τα ΝΟΜΕ, τα οποία πράγματι ήταν ένας μηχανισμός εξαιρετικά επιζήμιος για τη ΔΕΗ, είχαν εισαχθεί από τη ΡΑΕ το 2013. Δεν είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Η τότε Διοίκηση της ΔΕΗ, με δημόσιες τοποθετήσεις της (ΔΕΚ. 2014) εξέφραζε την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόμενο να συνυπάρξει η Μικρή ΔΕΗ με τα ΝΟΜΕ! Καμία διασφάλιση για το αντίθετο δεν υπήρχε. Κάτι λέγονταν για προφορικές υποσχέσεις από την τρούικα ότι αν επιτύγχανε η Μικρή ΔΕΗ θα σταματούσαν τα ΝΟΜΕ.
- στ. Το όλο σχέδιο ολοκληρωνόταν με την εκχώρηση της υπόλοιπης απαξιωμένης ΔΕΗ σε στρατηγικό επενδυτή!

Συμπέρασμα : Όλα αυτά για τα «πλεονεκτήματα» της Μικρής ΔΕΗ είναι έπαια πτερόντα. Αντίθετα η ζημιά για τη ΔΕΗ θα ήταν πολύ μεγάλη. **Είναι επιτυχία του κινήματος που το μοντέλο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε.**

Και βέβαια εκτός από τα ψέματα ο κ. Υπουργός εντελώς τυχαία Ξέχασε να μας πει:

- Τι ζημιά προκάλεσε στη ΔΕΗ ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) που είναι γνήσιο τέκνο της ΝΔ.

Του θυμίζω: κ. Υπουργέ 812 εκ.

Αυτά δεν συντέλεσαν να φτάσει ως εδώ η ΔΕΗ;

- Τι ζημιά προκάλεσε στη ΔΕΗ ο Μηχανισμός των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) που επίσης είναι τέκνο της ΝΔ.

Του θυμίζω: κ. Υπουργέ 392 εκ.

Αυτά δεν συντέλεσαν να φτάσει ως εδώ η ΔΕΗ;

- Τι ζημιά προκάλεσε στη ΔΕΗ η αρπαχτή των κ.κ. της ENERGA και της HELLAS POWER που στελέχη της τους υπερασπίζονταν στα δικαστήρια...

Του θυμίζω: κ. Υπουργέ 236 εκ.

Αυτά δεν συντέλεσαν να φτάσει ως εδώ η ΔΕΗ;

- Τι ζημιά προκάλεσαν οι συμφωνίες που έκανε ως κυβέρνηση για το ύψος τιμολόγησης της ΑΤΕ και της ΛΑΡΚΟ.

Του θυμίζω, κ. Υπουργέ η συμφωνία που κάνατε για τη διαχείριση των αντιδικιών της ΔΕΗ με την ΑΤΕ επί των ημερών της κυβέρνησής σας ζημίωσε τη ΔΕΗ με 105,5 εκ. χωρίς να συνυπολογίζω τα άλλα 25 που έχασε από το κούρεμα του χρέους 107,6 εκ. € από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010.

Όσο δε για τα χρέη της ΛΑΡΚΟ που σήμερα και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν τα 310 εκ. και από την ημέρα που αναλάβετε πήγαν στα 352 σας θυμίζω ότι παραδώσατε τη ΛΑΡΚΟ στο ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015 με 224,20 εκ. χρέος προς τη ΔΕΗ.

Αυτά δεν συντέλεσαν να φτάσει ως εδώ η ΔΕΗ;

- Επίσης ο κ. Υπουργός ξέχασε να αναφερθεί στο απαράδεκτο γεγονός (**γιατί το ψήφισε και η ΝΔ**) του ότι αντί να κουρέψουν τις εγγυημένες τιμές απόδοσης των εκλεκτών κυρίων που κατέχουν τις ΑΠΕ, έβαλαν το κορόιδο που λέγεται ΔΕΗ να τους καλύψει το έλλειμα του ειδικού λογαριασμού προκειμένου αυτοί οι εκλεκτοί κύριοι να εξακολουθούν να φουσκώνουν τους ήδη παχυλούς λογαριασμούς τους **αρπάζοντάς της 535 εκ. €!**
- Επιπροσθέτως ξέχασε να πει ότι είναι απαράδεκτο (**μα πώς να το πει αφού συμφώνησε**) να βάζουν τη ΔΕΗ να πληρώνει σε αυτούς τους κυρίους το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ που αντιστοιχεί στους λογαριασμούς που οι καταναλωτές μας αφήνουν φέσι προσπατεύοντάς τους από κάθε συνέπεια της οικονομικής κρίσης **ζημιώνοντας έτσι αποκλειστικά τη ΔΕΗ με 410 εκ.!!**

- Επίσης ξέχασε να μας πει ότι όταν αποφασίζονταν η κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα V (καλώς, πολύ καλώς) **κυβέρνηση ήταν η ΝΔ και αυτή όφειλε από τότε να έχει διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της μονάδας.**
- Τελευταίο σε όσα ξέχασε να πει άφησα τα όσα είπε για τη κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ. Το ανέφερα και πιο πάνω αλλά το ξαναθυμίζω **τον Γενάρη του 2008 όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ η τιμή της μετοχής ήταν 36,62 € και τον Γενάρη του 2015 την παρέδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ με 4,70 €...**

**ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ - ΑΔΜΗΕ**

Συναδέλφισσες, -φοι,

Μετά το ξεκαθάρισμα των προθέσεων της κυβέρνησης για το ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ (καταρχήν ιδιωτικοποίηση 49% και 66% αντίστοιχα) για όποιους έχουν αμφιβολίες για το τι θα ακολουθήσει στη ΔΕΗ παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα απ' τη συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη στη Καθημερινή της Κυριακής 1^{ης} Σεπτεμβρίου: **«Επιδιώκουμε πέρα από το να κρατήσουμε τη ΔΕΗ όρθια να τη καταστήσουμε ελκυστική σε υποψήφιους επενδυτές...».**

Συναδέλφισσες, -φοι,

Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Υπουργού Ενέργειας καθημερινά παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τα όσα δηλώνει δεξιά & αριστερά (έχει δώσει πάνω από 100 συνεντεύξεις) σχετικά με τη ΔΕΗ. Μέσα σε όσα είπε **(χωρίς να προσπερνά γιατί δεν τα έλεγε όσο ήταν στην αντιπολίτευση)** 3 πράγματα με βρήκαν σύμφωνο:

Η κατάργηση των ΝΟΜΕ που έτσι και αλλιώς έληγαν στο τέλος του 2019, ο περιορισμός του ποσοστού που πρέπει να χάσει η ΔΕΗ στη Λιανική (δηλαδή να μην πάει στο 50%) και το ότι **(εκεί που έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα)** δεν θα πουλήσουν υδροηλεκτρικά.

Όμως για να μη γελιόμαστε, για να μην εφησυχάζουμε και να μην βαυκαλιζόμαστε, όπως όλα δείχνουν τα όσα είπε και για τα οποία παριστάνει τον superman, (ότι δηλαδή ότι και να πει... το ιερατείο της Ε.Ε. δεν πρόκειται να κάνει πίσω) τα είπε **όχι γιατί τον πήρε ο πόνος για τη ΔΕΗ.**

Κατ' εμέ ο λόγος που είπε τα παραπάνω είναι γιατί έχει γίνει συμφωνία (πριν καν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ) ανάμεσα στην ηγεσία της και την κ. Μέρκελ να παραδώσουν **και** τη ΔΕΗ στους Γερμανούς οι οποίοι φυσικά δεν τη θέλουν αδειανό πουκάμισο.

Γι' αυτό κατά την γνώμη μου κάνει τον παλικαρά ο κ. Χατζηδάκης και δηλώσεις, όπως η παρακάτω, τις οποίες θα ζήλευε και ο πιο αριστερός...

Θυμίζω: **«Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να ζημιώνεται η ΔΕΗ και να γελάνε οι ανταγωνιστές της. Δεν δεχόμαστε να συνεχιστούν οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ και δεν θα υποχωρήσω σε κανένα γραφειοκράτη των Βρυξελλών σ' αυτό το θέμα»!!!**

Βέβαια **η σιωπή του** επί 3 χρόνια, το ότι **είχε πιει το αμίλητο νερό**, το ότι **δεν έκανε ούτε μια ερώτηση – επερώτηση** για τα ΝΟΜΕ με αναγκάζει να του πω ότι έχει πολύ ελαστική και επιλεκτική συνειδηση.

Επίσης θέλω να του πω ότι ειδικά για τα ΝΟΜΕ μην μας εμφανίζεται και σωτήρας γιατί όπως είπα πέρα από το ότι στο τέλος του 2019 έτσι και αλλιώς έληγαν, οι συμβολαιοποιημένες ποσότητες ενέργειας που έχουν εξασφαλίσει οι ιδιώτες προμηθευτές από τις μέχρι τώρα δημοπρασίες φτάνουν μέχρι το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή τότε που ξεκινάει η εφαρμογή του Target Model.

ΓΙΑΤΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ

Ως γνωστό μέχρι και πριν από λίγους μήνες, πάγια θέση της ΝΔ, όσον αφορά το δίκτυο ήταν ότι **«το δίκτυο είναι φυσικό μονοπώλιο και ως τέτοιο δεν πωλείται»**. Με δεδομένη αυτή της την θέση έχει ιδιαίτερη αξία να σταθούμε και να δούμε γιατί άλλαξε άποψη.

Η εξήγηση που δίνουμε εμείς είναι μια και ξεκάθαρη:

Η μεγάλη δουλειά, η μεγάλη μπίζνα, για να το πούμε λαϊκά, δεν είναι πλέον στην παραγωγή. Όχι ότι τέλειωσαν οι ευκαιρίες. Όμως περιορίστηκαν και με το Target Model θα περιοριστούν ακόμα πιο πολύ.

Από δω και πέρα η μεγάλη δουλειά είναι στο δίκτυο και αυτό λόγω της τοποθέτησης των έξυπνων μετρητών και κυρίως λόγω της αναμενόμενης ανάπτυξης (που θα αποτελέσει επανάσταση στην επικοινωνία) της νέας τεχνολογίας του 5G που για να λειτουργήσει χρειάζεται πολύ πυκνό σύστημα κεραιών οι οποίες βεβαίως χρειάζονται και χώρο να τοποθετηθούν και ευκολία τροφοδότησης με ρεύμα. Το δίκτυο διανομής είναι η καλύτερη περίπτωση για την ανάπτυξή του !!

Αυτή κατά την δική μας άποψη είναι η αιτία της αλλαγής της θέσης της.

Προκειμένου να εξυπηρετήσει συμφέροντα (αυτά που έσπρωχναν τον κ. Θωμά να λέει ότι πρέπει να δοθεί το 51% του ΔΕΔΔΗΕ) δεν διστάζει να απεκδύεται των θέσεων της και να τις πετάει στον κάλαθο των αχρήστων.

Βεβαίως ως φύλλο συκής χρησιμοποιεί την άσχημη οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, στη λογική... αμάρτησα για το παιδί μου, (θα βάλουμε στρατηγικό επενδυτή για να σώσουμε τη ΔΕΗ) γι' αυτό και απολύτως συνειδητά πέρα απ' την εμφανή πολιτική σκοπιμότητα **διόγκωνε απίστευτα και ανεύθυνα (χωρίς να τη νοιάζει αν η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο) τη δύσκολη θέση της επιχείρησης.**

Εμείς χωρίς να θέλουμε να κρύψουμε τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, που πρώτοι, εντονότερα και καλύτερα από οποιονδήποτε, έχουμε επισημάνει ξανά και ξανά, οφείλουμε να πούμε στον κ. Υπουργό ότι **το κόμμα του, για την κατάντια της ΔΕΗ φέρει τεράστια ευθύνη και καλό είναι να μην μιλά σα να πρωτοανέλαβε χθες τη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί έχουμε να του απαριθμήσουμε δεκάδες**

καταστροφικές αποφάσεις του (πλήρης αποκλεισμός της ΔΕΗ από τις ΑΠΕ – ΜΑΜΚ – ΑΔΙ – ENERGA – συμφωνία ΑτΕ – χρέη ΛΑΡΚΟ κ.α.).

- **ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**
- **ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΝΑΝΟ**
- **ΒΙΑΙΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ**
- **ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΕ ΜΑΡΑΣΜΟ**

Συνάδελφισσες, -φοι,

Ένας από τους βασικούς λόγους (μέσα στους δεκάδες) για τον οποίο η επιχείρηση έφτασε λίγο πριν την οικονομική κατάρρευση είναι ο εκτοπισμός και η απαξίωση του λιγνίτη (του εθνικού μας καυσίμου) ο οποίος επί δεκαετίες ολόκληρες ήταν η βάση της κερδοφορίας της επιχείρησης (και των φθηνών τιμολογίων στους καταναλωτές), και **του οποίου πλέον η συμμετοχή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών!**

Πιο συγκεκριμένα, από 30,5 TWh το 2009, το 2015 κατρακύλησε στις 19 TWh, το 2016 πήγε στις 15 TWh, το 2017 ανέβηκε ελάχιστα στις 16 TWh, το 2018 έπεσε στις 14,9 TWh και πέρσι έκλεισε στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών στις 11 TWh!!

Αυτό δεν έγινε τυχαία.

Σε μεγάλο βαθμό έγινε με σχέδιο (που συνεχίζεται) για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα. Η δε υλοποίηση του σχεδίου έγινε και γίνεται με πολλούς τρόπους.

Ένας τρόπος για την απαξίωση και τον εκτοπισμό του λιγνίτη ήταν η επί 19 χρόνια συνειδητή αγνόηση των όσων όριζαν οι νόμοι για την άμεση κατάρτιση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και κατ' επέκταση του καθορισμού του μίγματος καυσίμου.

ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΗΓΑΖΕ ΤΟ ΚΑΚΟ.

ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ (ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ.

Εάν η πολιτεία είχε σταθεί στο ύψος των ευθυνών της (όπως γίνεται σε κάθε σοβαρή χώρα) και είχε καταρτίσει τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, εδώ και δεκαεennιά χρόνια **με βάση τον ορθολογισμό και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος**, ξανατονίζω, **με βάση τον ορθολογισμό και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος**

- και η αναγκαιότητα του λιγνίτη θα είχε αναδειχθεί εδώ και χρόνια (και κατ' επέκταση θα ήταν αναγκασμένες οι κυβερνήσεις να τρέξουν να πάρουν δωρεάν δικαιώματα CO2 και για μετά το 2012)
- και οι ΑΠΕ θα είχαν μπει (αλλά όχι άναρχα και αλόγιστα και την ώρα που έπρεπε για να μην τις πληρώνουμε πανάκριβα)
- και σ' αυτό το σημείο του εκτοπισμού και της απαξίωσής του δεν θα είχαμε φτάσει.

ΕΣΕΚ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΛΙΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Εν πάση περιπτώσει, έστω και μετά από 19 χρόνια, επί ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η ώρα και η πολιτεία κατάρτισε επιτέλους το ΜΕΣ πρώτο σχέδιο. Για να είμαστε αντικειμενικοί, είχαν γίνει και παλιότερα κάποιες προσπάθειες που μόνο ένα στόχο είχαν: **πως θα αλυσοδέσουν τη ΔΕΗ, πως θα διευκολύνουν τους ιδιώτες.**

Από πρόπερσι λοιπόν έχουμε στα χέρια μας ένα συγκεκριμένο σχέδιο εθνικού μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, το ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ και εδώ και 3 μήνες έχουμε στα χέρια μας και το ΕΣΕΚ της ΝΔ. Το σχέδιο της ΝΔ μάλιστα έγινε και νόμος του κράτους. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού και ένα νόμο.

Το γεγονός του ότι έχουμε επιτέλους ενεργειακό σχεδιασμό από μόνο του δεν λέει τίποτα απολύτως γιατί το πρώτιστο είναι τι Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός είναι αυτός;

Για λογαριασμό ποιων;

Για όφελος ποιων;

Της χώρας μας και των καταναλωτών ή των συμφερόντων;

Σχολιάζοντας το ΕΣΕΚ της ΝΔ (θα μιλήσω στη συνέχεια και για το ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ) απαντώ χωρίς ενδοιασμό:

Των συμφερόντων. Και δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά στην αρμόδια επιτροπή που κατήρτισε το ΕΣΕΚ δεν συμμετείχε η ΔΕΗ!!

Με βάση αυτό το μόνο σχόλιο που χωρά είναι... Ντροπή!!!

Το δεύτερο που επίσης θέλω να επισημάνω είναι το οξύμωρο (το λέω κομψά) του πριν μιλήσουν οι ειδικοί, οι επιστήμονες οι άνθρωποι που έχουν άποψη για το μίγμα καυσίμου, για το αν χρειάζεται ή όχι λιγνιτική παραγωγή και μετά το 2028, ο κ. Πρωθυπουργός έτρεξε να προεξοφλήσει από το βήμα της διάσκεψης του ΟΗΕ για την ενέργεια και το κλίμα ότι μετά το τέλος του 2028 λιγνίτες τέλος!! Τελεία και παύλα!!

Με βάση αυτή την εικόνα, του να προηγείται το κάρο και να έπεται το άλογο, δικαιούται κανείς να ρωτήσει, γιατί ο κ. Πρωθυπουργός έσπευσε να προκαταλάβει τους ειδικούς;

Με ποια μελέτη είπε – αποφάσισε ότι η χώρα μετά το 2028 δεν χρειάζεται καθόλου λιγνιτική παραγωγή;

Προσωπικά δεν έχω καμία απορία. Για όσους όμως αναρωτιούνται “μα πως βιάστηκε ο κ. Πρωθυπουργός να πάρει μια τόσο κατηγορηματική θέση για το κλείσιμο όλων των μονάδων χωρίς πρώτα να έχει γίνει γνωστό το πόρισμα της επιτροπής που θα κατάρτιζε το ΕΣΕΚ (δεν είχε οριστεί καν η επιτροπή) και χωρίς να έχει γίνει γνωστή η μελέτη της McKinsey για λογαριασμό της ΔΕΗ”, τους λέω ότι αυτές οι μελέτες, μπροστά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιωτών, δεν έχουν καμία απολύτως αξία για τη διαμόρφωση της άποψης του κ. Πρωθυπουργού.

Το τι λέει ο ΑΔΜΗΕ και το τι λένε – λέγανε οι υπηρεσίες της ΔΕΗ, δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο.

Με βάση αυτή την αλληλουχία δηλώσεων και γεγονότων δηλαδή ότι πρώτα μίλησε και τους προκατέβαλε ο πρωθυπουργός και μετά οι ειδικοί εύλογα αναρωτιέμαι:

Είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες αφότου ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων παραβρέθηκε στα εγκαίνια της νέας μονάδας Φ.Α. 830 MW βασικού ανταγωνιστή της ΔΕΗ στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας;;

Όχι βέβαια.

Τώρα επί της ουσίας.

Επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί και να κριτικάρουμε ή να χειροκροτούμε όλων τα πεπραγμένα, πριν μιλήσω για το ΕΣΕΚ που ψήφισε η ΝΔ και τα όσα προεξόφλησε ο κ. Πρωθυπουργός δεν θα αποφύγω να κριτικάρω και το ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ.

Με βάση αυτή την επισήμανση επιτρέψτε μου να πω ότι το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κατάρτισε ο ΣΥΡΙΖΑ **και** την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας αύξανε **και** τον κίνδυνο του να μείνουμε χωρίς ρεύμα κάποιες ώρες της ημέρα αύξανε **και** τις περισσότερες λιγνιτικές μονάδες έκλεινε μετά το 2028.

Αυτό που δεν μπορώ να του χρεώσω είναι ότι έφερνε την επόμενη μέρα τώρα -σήμερα **όπως (εκτός όλων των άλλων που χειροτερεύουν δραματικά) κάνει η ΝΔ.**

Με το ΕΣΕΚ της ΝΔ και η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και ο κίνδυνος να μείνουμε χωρίς ρεύμα αυξάνουν επί εκατό.

Όμως για να μην είμαι αόριστος, επιτρέψτε μου να γίνω πιο συγκεκριμένος ξεκινώντας από την παράμετρο ενεργειακή εξάρτηση.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Το μεγαλύτερο όπλο της χώρας μας για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο κατ' εξοχήν εγχώριος ενεργειακός πόρος, ο λιγνίτης.

Δυστυχώς όμως το ΕΣΕΚ της ΝΔ συνειδητά δεν έκανε καν τον κόπο να διερευνήσει αν μια πιο εντατική χρήση των λιγνιτικών μονάδων ως το 2030 και μάλιστα χωρίς να επηρεάζονται οι στόχοι για το CO₂ και την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ θα είχε σαν αποτέλεσμα την χαμηλότερη ενεργειακή εξάρτηση.

Αν δει κανείς που ήταν ο **Δείκτης ενεργειακής εξάρτησης της χώρας τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τη μείωση της παραγωγής από λιγνίτη** θα βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα το **2008** ήταν γύρω στο **70%**.

Το **2013**, λόγω της οικονομικής κρίσης, έπεσε στο **62,17%**.

Το **2016** έφτασε στο **73,65%**.

Με λίγα λόγια, το **ποσοστό αύξησης** του εν λόγω Δείκτη **μεταξύ 2013-2016 ήταν 20%**.

Σε αυτό το διάστημα **η κατανάλωση λιγνίτη μειώθηκε κατά 40%**.

Άρα είναι φανερό ότι η κατά 20% αύξηση του Δείκτη ενεργειακής εξάρτησης οφείλεται τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της στην κατά 40% μείωση του λιγνίτη.

Συνεπώς, **η μείωση του ποσοστού του λιγνίτη** από το 33% σήμερα **στο 0%**, όπως προβλέπει το ΕΣΕΚ της ΝΔ, και **η αντικατάστασή του από το εισαγόμενο φυσικό αέριο** ως κύριο καύσιμο της μεταβατικής περιόδου **είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας.**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Σε σχέση με την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.

Με βάση ότι το ΕΣΕΚ προβλέπει τεράστια αύξηση των ΑΠΕ που το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ενέργειας είναι ακόμα στην κυριολεξία στοχαστικό φαινόμενο, το πρώτο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι **η εγκατεστημένη θερμική ισχύς που το ΕΣΕΚ προβλέπει για το 2020 – 2023 αλλά και μετέπειτα (με δεδομένο ότι η αποθήκευση ενέργειας δεν είναι εξασφαλισμένη) είναι πάρα πολύ μικρή.**

Με όλο το σεβασμό θέλω να ρωτήσω τους κυρίους που κατάρτησαν το ΕΣΕΚ της ΝΔ έχουν λάβει υπ' όψιν τους, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΙΣ ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ;

Για παράδειγμα, αν μια νύχτα καλοκαιριού που δεν έχουμε τα φωτοβολταϊκά και ταυτόχρονα δεν φυσάει τις αιχμές της ζήτησης πως θα τις καλύψουν;

Με μπαταρίες;

Μα ακόμα η τεχνολογία είναι πολύ πίσω.

Με αντλιοταμίευση;

Η πρόβλεψη από αντλιοταμίευση είναι περιορισμένη.

Αλλά ακόμα και αν αναπτυχθεί η τεχνολογία της αποθήκευσης έχουν δει κάθε πότε θα χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες και πόσο θα επιβαρύνει αυτό τη MWh;

Δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν τους έχουν απασχολήσει καθόλου.

Όπως καθόλου δεν τους έχει απασχολήσει το τι θα γίνουν οι περιοχές που εξορύσσεται ο λιγνίτης.

Θα επανέλθω σε αυτό.

Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι και με βάση το ΕΣΕΚ και με βάση το σχέδιο της McKinsey που καταρτίστηκε για λογαριασμό της ΔΕΗ που είναι ακόμα πιο εμπροσθοβαρές όσον αφορά το κλείσιμο των μονάδων, η ΔΕΗ με ιλιγγιώδη ταχύτητα μετατρέπεται σε επιχείρηση Νάνο.

Το λέω αυτό γιατί ενώ την αναγκάζουν εδώ και τώρα να κλείσει 3350 λιγνιτικά MW πουθενά δεν προβλέπεται αντικατάσταση ενός μέρους των όσων θα χάσει έστω με κάποια MW φυσικού αερίου που ήδη ξεκίνησαν να φτιάχνονται για να καλύψουν το κενό.

Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης είναι αυτό το κενό να το καλύψουν οι ιδιώτες και μόνο οι ιδιώτες. Λες και το φυσικό αέριο δεν ρυπαίνει.

Χαράς ευαγγέλια γι' αυτούς.

Όλοι τρέχουν (κάποιοι ξεκίνησαν ήδη όπως είδαμε) να φτιάξουν μονάδες.

Ο μόνος που δεν προβλέπεται,

Ο μόνος που εμποδίζεται να αντικαταστήσει ένα μέρος όσων θα χάσει είναι η ΔΕΗ.

Έτσι δεν είναι να απορεί κανείς για το τι θα ακολουθήσει.

Η επιχείρηση θα δεχτεί ένα ακόμα χτύπημα και θα μετατραπεί σε επιχείρηση νάνο.

- ✓ Της έχουν πάρει που της έχουν πάρει το 99% των ΑΠΕ και την έχουν βάλει να τους πληρώνει και το ποσό του ETMEAP των ανείσπρακτων λογαριασμών!!
- ✓ Της έχουν πάρει ήδη το 32% της ενέργειας στη λιανική.
- ✓ Έχει χάσει ήδη το 50% και πλέον της κάλυψης της ζήτησης όσον αφορά την παραγωγή.

Τώρα με το κλείσιμο των λιγνιτικών της μονάδων χωρίς καμία πρόβλεψη ανάκτησης έστω ενός μέρους MW όσων θα χάσει θα γίνει επιχείρηση νάνος με ότι αυτό συνεπάγεται για την ίδια αλλά και για τους καταναλωτές.

Συναδέλφισσες, -φοι,

Μαζί με όλα τα παραπάνω **πέρα** από την αύξηση του κινδύνου να μην έχουμε ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια πέρα από το ότι η ΔΕΗ μετατρέπεται σε νάνο με το ΕΣΕΚ της ΝΔ,

εκείνο που έρχεται ΣΥΝΤΟΜΑ, ΑΜΕΣΑ είναι η μετατροπή των περιοχών των Ν. Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας σε βιομηχανικό νεκροταφείο.

Το ΕΣΕΚ της ΝΔ επιφύλαξε για τις πολύπαθες περιοχές των Ν. Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας την τύχη της στημένης λεμονόκουπας.

Μεγαλύτερη αγνωμοσύνη και ασέβεια δεν θα μπορούσε να επιδειχθεί.

Ότι και να πουν,

ότι και να τάξουν

ένα είναι σίγουρο: **σε τόσο λίγο χρόνο μέχρι το κλείσιμο των μονάδων τίποτα δεν θα προλάβει να γίνει ώστε η επόμενη μέρα να μην είναι τραγική.**

Γι' αυτό

εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε ανεξάρτητα εάν έχει γίνει νόμος του κράτους είναι να αγωνιστούμε να αλλάξουν μια σειρά παράμετροι του ΕΣΕΚ ως προς τη συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής και το χρόνο απόσυρσης των μονάδων σε σχέση με την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και την προετοιμασία των περιοχών για την επόμενη μέρα.

Στην προσπάθεια μας αυτή είναι σίγουρο ότι θα βρούμε πολλά εμπόδια και θα ακούσουμε πολλά επιχειρήματα.

Μέσα σ' αυτά (το ακούσαμε ήδη) από τα πλέον επίσημα χείλη είναι και το ότι :

Συμφέρει να κλείσουμε τις λιγνιτικές μονάδες, να κάθονται οι εργαζόμενοι χωρίς να κάνουν τίποτα και να τους πληρώνουμε...!!

Επίσης ακούσαμε ήδη ότι οι λιγνιτικές μονάδες βάζουν μέσα τη ΔΕΗ και ότι για το διάστημα από το ΓΕΝΑΡΗ του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 η ΔΕΗ ζημιώθηκε εξαιτίας των λιγνιτικών με 683 εκ.

- Ναι είναι αλήθεια. Όντως η ΔΕΗ ζημιώθηκε με εκατοντάδες εκατομμύρια (δεν συμφωνώ στον αριθμό).
- Ναι, είναι αλήθεια ότι το κόστος για αγορά CO₂ από 0 € το 2009, πρόπερσι έφτασε τα 363,925.032 και πέρσι ξεπέρασε τα 500 εκ.

Όμως είναι επίσης αλήθεια ότι το χειμώνα του 2016 – 2017 εάν δεν είχαμε τις λιγνιτικές μονάδες η χώρα θα είχε σβήσει.

Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι η παραγωγή από αιολικά και Φ/Β είναι στοχαστικό φαινόμενο και ότι το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας σε τέτοιες ποσότητες που να προσδίδουν ασφάλεια δεν έχει λυθεί.

Όμως ακόμα και αν δεν είχαμε κανένα άλλο επιχείρημα, ένα αρκεί.

Ο σεβασμός στις πολύπαθες περιοχές των Ν. Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.

Κανένας δεν δικαιούται να συμπεριφερθεί σε αυτές τις περιοχές και τους κατοίκους τους απαξιωτικά και να τους πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα.

Συνεπώς πρέπει να δοθεί σημαντικός χρόνος για την επόμενη μέρα.

Εμείς ως ΕΤΕ/ΔΕΗ όσο περνάει από χέρι μας δεν θα το επιτρέψουμε.

**ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ**

Ακούσαμε και διαβάσαμε δεκάδες φορές ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια δεν θα είχαν καμία ουσιαστική επίπτωση στις τσέπες των καταναλωτών γιατί θα αντισταθμίζονταν αφενός μεν από την μείωση του ΦΠΑ (από το 13% στο 6%), αφετέρου δε από τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

Ψέμα!

Το 80% των καταναλωτών είχε ήδη πάρει τους μειωμένους λογαριασμούς.

Συνεπώς για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν τους στέρησαν τη μείωση. Αυτή την είχαν δει. Εκείνο που υπέστησαν από την κυβέρνηση ήταν αυξήσεις.

Αυξήσεις που είναι άδικες. Άδικες γιατί είναι άλλοι αυτοί που έπρεπε να πληρώσουν.

- Την όποια αύξηση των τιμολογίων έπρεπε να την πληρώνουν **αποκλειστικά** αυτοί που μέσω των προκλητικότερων εγγυημένων τιμών απόδοσης που τους έδωσε η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ (μέχρι και 550€/MWh!!) **θησαύρισαν σε βάρος της ΔΕΗ και των καταναλωτών.**
- Την όποια αύξηση των τιμολογίων έπρεπε να την πληρώσουν **αποκλειστικά** αυτοί που για χατίρι τους το ΕΤΜΕΑΡ στην οικιακή κατανάλωση από 0,30€/ MWh τον Ιούνιο του 2010 έφτασε στα 26,30€/ MWh το Γενάρη του 2015 (**αύξηση 8.667%!**) και στην εμπορική από 0,30€ τον Οκτώβριο του 2006 έφτασε στα 30,89€/ MWh τον Απρίλιο του 2014 (**αύξηση 10.197%!**).

Μεσοσταθμική τιμή για το 2015 19,73€/ MWh και 18,13€/ MWh για το 2016.

Σημερινές τιμές: 24,77€/ MWh στην οικιακή κατανάλωση και 27,73€/ MWh στην εμπορική!

- Την όποια αύξηση των τιμολογίων έπρεπε να την πληρώσουν αυτοί που για χατίρι τους:
 - α. οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ πέταξαν παντελώς έξω από «την πίτα» των ΑΠΕ τη ΔΕΗ για να μείνει αποκλειστικά για τα δόντια τους.**
 - β. έχουν βάλει τη ΔΕΗ να τους κάνει τον εισπράκτορα για να μην φαίνονται αυτοί και το πόσο γδέρνουν τον κόσμο.**

Η ΔΕΗ όμως χρεώνεται στη συνείδηση των καταναλωτών.

γ. Η ΔΕΗ τους πληρώνει το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ ακόμα και των ανείσπρακτων λογαριασμών ζημιωμένη έτσι με πάνω από 410 εκ. €! Ντροπή και πάλι ντροπή! Η ΔΕΗ ως αποτέλεσμα της κρίσης έχει κοντά στα 3 δις. ανείσπρακτους λογαριασμούς. **Οι κύριοι αυτοί, γιατί δεν έπρεπε να επωμισθούν το μέρος που τους αναλογεί;**

- Τέλος την όποια αύξηση έπρεπε να την πληρώσουν αποκλειστικά αυτοί που τους δόθηκε η δυνατότητα χάρη στα κορόιδα τους καταναλωτές να κάνουν απόσβεση των επενδύσεών τους σε χρόνο dt και να θησαυρίζουν στην περίοδο της κρίσης με IRR που έφτανε και το 32%!

Όσον αφορά την κατάργηση ή την μείωση της έκπτωσης συνέπειας, η θέση μας ως ΕΤΕ ήταν κάθετα αντίθετη.

Ο κ. Υπουργός με την απόφασή του αυτή δούλεψε για τα συμφέροντα των ιδιωτών και καλό θα είναι να πάψει να λέει ότι δήθεν στεναχωριέται (**ενώ μάλιστα το ψήφισε**) που έχει συμφωνηθεί το ποσοστό της ΔΕΗ στη λιανική να περιοριστεί-πέσει στο 50%.

Με αυτό άνοιξε το δρόμο να πάει ακόμη πιο κάτω!

**ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ
ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

Κοντά βεβαίως σε αυτά που προκύπτουν από το ΕΣΕΚ των συμφερόντων, κοντά στα δεκάδες ψέματα και τις υπερβολές για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, κοντά στα ψεύτικα δάκρυα για τη ζημιά που υπέστη η ΔΕΗ από τα ΝΟΜΕ και από τα όσα περιλαμβάνει το 3^ο μνημόνιο το οποίο ψήφισαν και με τα 2 χέρια για το χάσιμο του 50% των πελατών της ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, κοντά στην αύξηση των τιμολογίων οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι αντιμέτωποι από τους μετρ του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και της συκοφάντησης και με νέες προκλήσεις και με νέα χτυπήματα.

Ένα απ' αυτά αφού προηγήθηκε ένα κρεσέντο κατασυκοφάντησης ήταν η δημιουργία εργαζομένων της ΔΕΗ δύο ταχυτήτων.

Τονίζω το εργαζομένων της ΔΕΗ γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε λεπτό ότι στην αλυσίδα εξόρυξης παραγωγής της ΔΕΗ αλλά και στο δίκτυο έχουμε ήδη εδώ και δεκαετίες εργαζόμενους στους εργολάβους σε άθλιες συνθήκες με άθλιους μισθούς.

Βεβαίως η κυβέρνηση για να προχωρήσει τα σχέδια της που είναι το περαιτέρω ξεπούλημα της επιχείρησης (ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ) έπρεπε να χτυπήσει την συνοχή των εργαζομένων.

Ένας τρόπος ήταν και αυτός που επέλεξε. **Να δημιουργήσει εργαζομένους δύο ταχυτήτων.**

Από κοντά βέβαια σε αυτό και για να μας καταστήσει ευάλωτους απέναντι στους καταναλωτές ώστε να μην μπορούμε να αντιδράσουμε σε τίποτα προηγήθηκε η κατασυκοφάντηση των εργαζομένων ως βολεμένους, ρετιρέ και προνομιούχους.

Βολεμένους γιατί δήθεν είμαστε μόνιμοι και προνομιούχοι γιατί έχουμε μειωμένο τιμολόγιο.

Θυμίζω την τελευταία φράση της ανακοίνωσης του κ. Υπουργού για τα 10 μέτρα που θα σώσουν τη ΔΕΗ:

«Η απόφαση για τη μείωση της προνομιακής έκπτωσης των εργαζομένων, των υπαλλήλων και των συνταξιούχων, είναι άλλη μια δύσκολη απόφαση που λαμβάνεται με στόχο τη διάσωση της ΔΕΗ».

Πριν ξανασχολιάσω την παραπάνω φράση το πρώτο που πρέπει να πει κανείς στον κ. Υπουργό είναι ότι να είναι απόλυτα σίγουρος ότι οι πρώτοι που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ΔΕΗ είναι οι εργαζόμενοι αυτής της επιχείρησης που αγωνιούν για το μέλλον τους

και επίσης πως αν υπάρχει ακόμα ΔΕΗ, εξαιτίας των σκανδάλων που ο ίδιος και το κόμμα του επέτρεψαν και μεθόδευσαν σε βάρος της ΔΕΗ, είναι χάρη στα 5,5 δις που εξοικονόμησε η επιχείρηση από τη μείωση του μισθού των εργαζομένων της και από τη μη αντικατάσταση όσων συναδέλφων μας έφυγαν με σύνταξη.

Πάω τώρα στην ουσία των όσων περιλαμβάνει η προαναφερθείσα φράση.

Η αναφορά της φράσης «προνομιακές εκπτώσεις» και μάλιστα 3 φορές μέσα στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου «που φτάνουν το 75%», μην γελιόμαστε, ένα στόχο είχε:

Τη στοχοποίηση των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ ως προνομιούχων και ρετιρέ.

Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Χατζηδάκη.

Κοινωνικός αυτοματισμός...

- Να ποιοι φταίνε που η ΔΕΗ δεν πάει καλά.
- Να ποιοι περνάνε καλύτερα από σένα.
- Αυτοί έχουν δουλειά, ενώ εσύ είσαι άνεργος.
- Αυτοί παίρνουν 2 και 3 χιλιάδες ευρώ και έχουν και μειωμένο τιμολόγιο, ενώ εσύ παίρνεις 500 €...

Ναι! Ξεκάθαρα και ξεδιάντροπα στόχος αυτής της φράσης ήταν ο κοινωνικός αυτοματισμός.

Η επιχείρηση και το ξέρει καλά ο κ. Χατζηδάκης δεν καταστράφηκε από τους μισθούς των εργαζομένων της, ούτε από το αν είχαν μειωμένο τιμολόγιο.

Καταστράφηκε από τις πολιτικές που κατά κύριο λόγο ψήφισε το δικό του κόμμα.

Του αρέσει δεν του αρέσει, του τα ξαναθυμίζω.

- 1)** Καταστράφηκε από την κομπίνα του ΜΑΜΚ που το κόμμα του έφτιαξε και μέσω της οποίας έδωσε τη δυνατότητα στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να της αρπάξουν **812 εκ.**
- 2)** Καταστράφηκε από την κομπίνα των ΑΔΙ που επίσης το κόμμα του έφτιαξε και μέσω της οποίας της άρπαξαν άλλα **392 εκ.**

- 3) Καταστράφηκε από τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας μέσω του οποίου της άρπαξαν άλλα **122 εκ.**
- 4) Καταστράφηκε από το ότι εμπαιζοντάς την δεν τις έδωσε τα όσα δαπάνησε για τις ΥΚΩ (**681,7 εκ. το 2011 και άλλα 375 εκ. για το 2012 – 2015**).
- 5) **Καταστράφηκε από τις αρπαχτές της ENERGA και της HELLAS POWER που της κόστισαν 216 εκ.** και που το κόμμα του (βουλευτές του κόμματός του) τους υπερασπιζόσασταν στα δικαστήρια!
- 6) Καταστράφηκε από τις χαριστικές συμφωνίες **εκατοντάδων εκ.** που έκανε το κόμμα της ΝΔ για την ΑΤΕ.
- 7) Καταστράφηκε γιατί το κόμμα του άφησε επί των ημερών του τη ΛΑΡΚΟ να χρωστάει **221 εκ.**
- 8) Καταστράφηκε γιατί το κόμμα του πέταξε τη ΔΕΗ **παντελώς έξω** από τις ΑΠΕ.
- 9) Καταστράφηκε γιατί την έβαλε να πληρώνει το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ ακόμα και των ανείσπρακτων λογαριασμών ζημιώνοντας την έτσι **410 εκ.**

Εκατοντάδες λόγους και αποφάσεις μπορούμε να του απαριθμήσουμε.

Μόνο τα όσα αναφέραμε να αθροίσει φτάνουν για να πάει να κρυφτεί.

Αν ήθελε να σωθεί η ΔΕΗ ΠΡΩΤΑ έπρεπε να τα βάλει με αυτούς που τους άνοιξε την πόρτα να την λεηλατήσουν.

Προφανώς “ξεχνάει” πόσα δις μάζεψαν οι κάτοχοι των ΑΠΕ από τους καταναλωτές μέσω του ΕΤΜΕΑΡ;

11 δις. Το ξέρει αλλά δεν βγάζει άχνα.

Όμως πέρα από το ότι ακούσαμε ότι είμαστε προνομιούχοι, ακούσαμε (ενώ δεν είναι έτσι) ότι είμαστε και μόνιμοι. Δηλαδή βολεμένοι. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και βεβαίως μόνο τυχαία δεν έγινε.

Έγινε για να περάσει στο υποσυνείδητο της συντριπτικής πλειοψηφίας των καταναλωτών ότι υπεύθυνοι για το κατάντημα της ΔΕΗ είναι οι προνομιούχοι και βολεμένοι εργαζόμενοι **και έτσι να κρυφτούν οι πραγματικοί λόγοι και οι πραγματικοί υπεύθυνοι για το κατάντημα της ΔΕΗ.**

Αλήθεια,

- ποιος ή πόσοι από τα εκατομμύρια των καταναλωτών ξέρουν τι είναι ο ΜΑΜΚ; Τα ΑΔΙ; Πόσο τιμολογούνταν η ΑΤΕ;
- Πόσοι ξέρουν ότι ήταν οι κυβερνήσεις που για χατίρι των ιδιωτών πέταξαν εντελώς έξω από τις ΑΠΕ τη ΔΕΗ;
- Πόσοι ξέρουν ότι τη βάζουν και πληρώνει το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ των ανείσπρακτων λογαριασμών για να οικονομάμε οι κύριοι με τα αιολικά και φωτοβολταικά;
- Πόσοι ξέρουν ότι οι κυβερνήσεις δεν τις δίνουν αυτά που δαπάνησε για να παράσχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας;
- Πόσοι ξέρουν ότι το κορόιδο που λέγεται ΔΕΗ αφού έδωσε ο θεός και κατάφερε να φτιάξει μια σύγχρονη μονάδα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη 811 MW στη συνέχεια το υποχρέωσαν να μη δουλεύει τη μονάδα του στο σύνολο της ισχύος της αλλά μόνο 500 MW για να είναι σίγουροι οι ιδιώτες ότι θα δουλεύουν οι δικές τους μονάδες;

Δυστυχώς λίγοι, πολλοί λίγοι γιατί η συγκάλυψη της αλήθειας κυριαρχεί.

Όλοι όμως οι καταναλωτές γιατί στον αντίποδα η προπαγάνδα οργιάζει ξέρουν για τους... τεμπέληδες της ΔΕΗ.

Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι καταναλωτές πιστεύουν ότι είμαστε μόνιμοι.

Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι καταναλωτές πιστεύουν ότι είμαστε προνομιούχοι.

Αυτά παίζουν τα κανάλια τους.

Αυτά γράφουν οι εφημερίδες τους.

Έτσι γεννήθηκε και η αντίληψη που την έχουν βιώσει πολλοί συνάδελφοι μας στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης που εκφράζεται κυρίως από συντηρητικά τμήματα καταναλωτών του... «Εγώ σε πληρώνω ρε...».

Αντί όλοι οι καταναλωτές αυτό το «εγώ σε πληρώνω ρε...» να το απευθύνουν σε αυτούς που όντως τους πληρώνουν με συνεχόμενες αυξήσεις αντί να το απευθύνουν σε αυτούς που για το χατίρι τους τους έχουν γδάρει... δυστυχώς το απευθύνουν σε εμάς.

Αυτό πάει να πει... να έχουν πάρει Doctorat στη συκοφάντηση και διαστρέβλωση της αλήθειας.

Γι' αυτό όλοι μαζί οι προοδευτικοί πολίτες συνεχώς πρέπει να φωνάζουμε για να ακουστεί:

ΟΧΙ δεν ήταν οι μισθοί των εργαζομένων ή το μειωμένο τιμολόγιο ή το ότι ήταν "μόνιμοι" που η ΔΕΗ έφτασε ως εδώ.

Ήταν τα εκατοντάδες σκάνδαλα (σκάνδαλα δις €) που πρώτη η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο επέτρεψε αλλά σχεδίασε και εκτέλεσε σε βάρος της ΔΕΗ (όχι ότι είναι άμοιρα ευθυνών και τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν).

Στην προσπάθεια τους να διαχωρίσουν τους εργαζομένους της ΔΕΗ από τους άλλους εργαζόμενους πρέπει να τους φωνάξουμε και να ακουστεί ότι **οι προνομιούχοι δεν είναι στις γραμμές των εργαζομένων.**

Σε όλους όσους χρόνια στοχοποιούν διάφορα τμήματα των εργαζομένων σαν βολεμένους και ρετιρέ (για να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τις βάρβαρες αντεργατικές ταξικές πολιτικές τους, από το ότι ξεπουλάνε ότι έφτιαξε ο ελληνικός λαός με το υστέρημά του και κυρίως από τα δεκάδες σκάνδαλα τους) πρέπει να τους φωνάξουμε **«αδίστακτοι συκοφάντες, ο μοναδικός διαχωρισμός που μπορείτε να κάνετε ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους είναι από τη μια μεριά να βάλετε τους φτωχούς εργαζόμενους και συνταξιούχους και από την άλλη τους λιγότερο φτωχούς».**

«Αδίστακτοι συκοφάντες, οι πραγματικοί προνομιούχοι δεν είναι στις γραμμές των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στο άδικο, βάρβαρο και ταξικό σύστημά σας πάντα φτωχοί θα είναι.

Οι πραγματικοί προνομιούχοι είναι αυτοί που υπερασπίζεσθε εσείς και που με τις πολιτικές σας τους κάνετε ακόμα πιο χρυσούς.

Οι πραγματικοί προνομιούχοι είναι αυτοί που κατέχουν περιουσία όσοι δεν κατέχουν εκατομμύρια εργαζόμενοι και συνταξιούχοι μαζί και ανήκουν στις γραμμές σας».

Στη βάση της παραπάνω προπαγάνδας και για τους λόγους που εξήγησα δηλαδή της διαίρεσης των εργαζομένων η κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων.

Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η πιο δόλια, η πιο καταστροφική της απόφαση.

Είναι απόφαση “δούρειος ίππος”.

Είναι απόφαση καθ’ υπόδειξη των ιδιωτών που ετοιμάζονται να αρπάξουν τη ΔΕΗ.

Είναι απόφαση παράδοσης των νέων εργαζομένων ως αλυσοδεμένους όμηρους χωρίς δικαιώματα, χωρίς κανένα κανονισμό. Χωρίς κανένα καθεστώς προστασίας από τις όποιες αυθαιρεσίες.

Το μόνο που θα ισχύει για τη νέα γενιά συναδέλφων μας θα είναι «σκάσε και κολύμπα».

Είναι απόφαση που θα διαλύσει τη συνοχή, την ενότητα, την αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα.

Είναι απόφαση που είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει ως πιλότος και για άλλες επιχειρήσεις.

Τέλος, είναι απόφαση που καταργεί αγώνες και αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος. Αγώνες δεκαετιών.

Η απόφαση αυτή στο υπόβαθρό της κρύβει, στέλνει ένα ακόμα συντηρητικό μήνυμα στον καθένα μας.

Δεν χρειάζεται να παλέψεις.

Δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι.

Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να βελτιώνεις τις συνθήκες εργασίας σου.

Εμείς σε μια στιγμή μπορούμε να σου τα πάρουμε όλα...

ΣΣΕ, ΚΚΠ, τα πάντα.

Με λίγα λόγια:

Δεν έχει κανένα νόημα να συνδικαλιζέσαι.

Δεν χρειάζεται συνδικαλισμός.

Απέναντι λοιπόν σε αυτή την μαύρη προπαγάνδα

Απέναντι στις δόλιες λογικές και πρακτικές διαίρεσης των εργαζομένων

Απέναντι στη συνέχιση της στοχοποίησης

Απέναντι στο χτύπημα του συνδικαλιστικού κινήματος

Απέναντι στην ποινικοποίηση των απεργιών και τον περιορισμό των διαδηλώσεων

Απέναντι στο δόγμα τρόμος και τάξη που η αστυνομία αναγάγετε σε σκληρό κατασταλτικό μηχανισμό που μπορεί να κινείται πάνω από τους νόμους

Δύο χρέη έχουμε.

Ένα να αντισταθούμε και δεύτερο να αναδείξουμε τον άλλο δρόμο, τις άλλες πολιτικές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Συναδέλφισσες, -φοι,

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι φυσικό μονοπώλιο, αποτελεί θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ από το 2012 και είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες των Βαλκανίων. Το αντικείμενο του είναι να συντηρεί, να λειτουργεί και να αναπτύσσει, μέσα από μελέτες και κατασκευές, το Δίκτυο Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας όλης της χώρας και τη Διαχείριση των αγορών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ένα Δίκτυο με συνολικό μήκος που ξεπερνά τις 235.000 χλμ., δηλαδή όσο έξι φορές ο γύρος της γης, με 160.000 Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, άλλους 240 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και 4.500.000 στύλους. Απασχολεί περίπου 5.950 εργαζόμενους. Η κύρια δραστηριότητά του είναι να φροντίζει το Δίκτυο, να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες και να εξασφαλίζει την ομαλή ηλεκτροδότηση 24 ώρες το 24ωρο, για κάθε σπίτι και επιχείρηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το κόστος όλων αυτών των ενεργειών το πληρώνει η ΔΕΗ, ως ιδιοκτήτρια του Δικτύου Διανομής.

Επίσης η ΔΕΗ καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ και τις επενδύσεις.

Όλες αυτές οι δαπάνες παρουσιάζονται ως Τέλη Χρήσης Δικτύου το ύψος των οποίων προϋπολογίζεται κάθε χρόνο από τον ΔΕΔΔΗΕ, και εγκρίνεται από τη ΔΕΗ και τη ΡΑΕ, μετά την τελική διαμόρφωση του ύψους των Τελών Χρήσης Δικτύου.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, η σταθερή κερδοφορία, με ποσοστό κέδρους σήμερα να είναι 7%.

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την πρόθεση της να ιδιωτικοποίηση το ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό 49%, με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας, μια ενέργεια που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Η πάγια θέση μας είναι ενάντια στα σχέδια ξεπουλήματος. Διαφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση των Δικτύων, γιατί τα Δίκτυα είναι εθνικό κεφάλαιο. Η κοινωνική ωφέλεια διασφαλίζεται μόνο με το δημόσιο έλεγχο και λειτουργία.

Με τα έργα δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει το ΕΣΕΚ για νέα έργα ανάπτυξης αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος, ποιο θα είναι το μέγεθος των κερδών, χωρίς ρίσκο, καθώς και την τελική διαμόρφωση στο λογαριασμό ρεύματος.

Τα οικονομικά μεγέθη του δικτύου Διανομής με βάση τα στοιχεία του 2018 έχουν ως εξής:

- Επενδύσεις (ετήσιες δαπάνες επενδύσεων): €149 εκ.
- Εκμετάλλευση (ετήσιες λειτουργικές δαπάνες): €421 εκ.
- Ετήσια έσοδα από χρήση δικτύου: €711 εκ.
- Πάγια Δικτύων Διανομής με αναπόσβεστη αξία: €3,6 δις

Πρόσφατα έχει σύναψη Δανειακή Σύμβαση 255 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του Δικτύου διανομής ρεύματος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των Διοικήσεων του ΔΕΔΔΗΕ, η άρνηση συνεργασίας τους, κατά το παρελθόν, με τη Διοίκηση της ΔΕΗ, μεγάλωσαν την απόσταση για συμπόρευση με την ΔΕΗ σε όλα τα επίπεδα.

Η απαξίωση και η υποβάθμιση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει τα τελευταία χρόνια, μας προβληματίζει αρκετά.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικές κραυγαλέες περιπτώσεις που δεν τιμούν την Διοίκηση της εταιρίας μας: Η τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω εργολαβοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Διοίκηση δεν έκανε ούτε τα ουσιώδη στην κατεύθυνση των προσλήψεων (εδώ να σημειώσουμε ότι η μέση ηλικία του προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 50 χρόνια), εκχωρώντας εργασία και γνώση στους εργολάβους, χωρίς να αξιολογήσει ποτέ τις παραμέτρους αυτού του επικίνδυνου και παράτολμου εγχειρήματος.

Δεν θα κουραστούμε να υπενθυμίζουμε ειδικά στον ΔΕΔΔΗΕ, την ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό των εργασιών που δύναται να εκχωρήσει στους εργολάβους καθώς και την ΔΙΑΡΚΗ επίβλεψή τους.

Η ανάθεση των μελετών, της επιθεώρησης δικτύων, η επιθεώρηση και συντήρηση ξύλινων στύλων και των ρευματοκλοπών σε τρίτους είναι κυριολεκτικά ξεπούλημα αποκλειστικής τεχνογνωσίας σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ έχει διαχρονικά, πρώτο στόχο στην ατζέντα της, την άμεση πρόσληψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και την ανάσχεση των εργολαβιών, καταγγέλλοντας παράλληλα την αδιαφανή διαδικασία προσλήψεων όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Β' Αρ.3 παρ.1/στ του Ν4643/19 , όπου η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, θα συμπεριλαμβάνει τυχόν συνέντευξη. Μια αναχρονιστική διαδικασία που μας φέρνει μνήμες από το παρελθόν.

Όπως επίσης καταγγέλλουμε το γεγονός όπου οι νέοι συνάδελφοι δεν θα προσλαμβάνονται με καθεστώς ΚΚΠ ΔΕΗ, αλλά με ατομικές συμβάσεις οι οποίες δεν θα καλύπτονται από τη ΣΣΕ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των πρωτοβάθμιων σωματίων της.

Ο ΔΕΔΔΗΕ από τη φύση της εργασίας του, είναι μια επιχείρηση όπου για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες απέναντι στους παρόχους και τους καταναλωτές της, δεν είναι δυνατό να έχει εργαζόμενους δυο ή και τριών ταχυτήτων. Είναι μια επιχείρηση η οποία βασίζετε στη συνοχή του τεχνικού προσωπικού και θα πρέπει πρωτίστως να προσφέρει στους εργαζόμενούς της δίκαια, ίση μεταχείριση και εργασιακή ειρήνη.

Τέλος καταγγέλλουμε την ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ προσλήψεων μέσω παροχής υπηρεσιών που τις αναφέρουν παραπλανητικά "εξειδικευμένες υπηρεσίες" με απ' ευθείας ανάθεση και τριπλάσιο κόστος.

Τα αποτελέσματα των εργολαβιών τα έχουμε δει: Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οργιάζουν οι ρευματοκλοπές αφού η λήψη των ενδείξεων γίνεται από ανειδίκευτο και συνεχώς ανακυκλούμενο προσωπικό των εργολάβων, που εργάζεται σε συνθήκες γαλέρας και πολλές φορές ανασφάλιστο.

Αν η λήψη ενδείξεων γινόταν από μόνιμο εκπαιδευμένο προσωπικό το μεγαλύτερο ποσοστό των ρευματοκλοπών θα είχε εντοπιστεί έγκαιρα και θα είχε αποτραπεί με κέρδος για τον Όμιλο της ΔΕΗ εκατοντάδες εκατομμύρια €.

Βέβαια τους ενδιαφέρει να παρουσιάζουν εδώ και χρόνια την τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών σαν πανάκεια που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Ίσως λύσει τα προβλήματα κάποιων, όχι όμως του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας όμως αυτό σαν άλλοθι δεν ασχολούνται με την ουσία του θέματος.

Η μεγάλη έλλειψη υλικών σε μετρητές, καλώδια παροχών, ασφαλειών κλπ. εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Επιχείρηση και υποβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι καταναλωτές για υλικά που ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αναμονή 7-8 μηνών για ένα μετρητή και μιλάμε με στοιχεία που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Πάνε προ πολλού περίπατο οι εγγυημένοι χρόνοι που είναι 20 μέρες για κατασκευή απλής παροχής και 40 για επέκταση δικτύου.

Η έλλειψη αλεξικέραυνων (αξίας 38€ ανά τεμ.) στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία της επιχείρησης από τους καμένους Μ/Σ και την προβληματική ηλεκτροδότηση πολλών καταναλωτών. Αν στους καμένους Μετασχηματιστές από έλλειψη αλεξικέραυνων προσθέσουμε και αυτούς που κλέβονται κάθε χρόνο, η ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ σχεδόν διπλασιάζεται. Υπολογίζουμε σε πάνω από 15 εκ. €.

Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας αποτελεί τεράστιο πρόβλημα αφού το κόστος τους το επωμίζονται όλοι οι τίμιοι καταναλωτές και ταυτόχρονα δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά με τις ανταγωνιστικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών από ρευματοκλέφτες ελεύθερους επαγγελματίες. Η Διοίκηση δεν έχει δώσει την πρέπουσα σημασία σε αυτή την μάστιγα από την στιγμή που υπάρχουν ολόκληρες Περιοχές χωρίς συνεργεία εντοπισμού ρευματοκλοπών καθώς και ελλείψεις μετρητών που καθιστούν αδύνατη την αντικατάσταση των τροποποιημένων.

Οι συνάδελφοι, εκτελώντας απλά το καθήκον τους, εντόπισαν τους παραβάτες και δεν ενέδωσαν στις προκλήσεις, έμειναν εκτεθειμένοι στις απειλές κατά της **ΖΩΗΣ** τους χωρίς την άμεση κάλυψη από την πλευρά της Διοίκησης και της Πολιτείας. Θα πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο αντιμετώπισης των ρευματοκλεφτών, προκειμένου, με πνεύμα δικαίου, να διαμορφωθούν αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής και κίνητρα για την υπόδειξη των κυκλωμάτων που παραποιούν τους μετρητές. Η ρευματοκλοπή τρώει τα σωθικά της ΔΕΗ και παράλληλα εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. Η σημερινή Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση που περιγράψαμε και να σταματήσει επιτέλους να επαναλαμβάνει μονότονα ότι μοναδική λύση δραστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της ρευματοκλοπής είναι οι έξυπνοι μετρητές. Υπενθυμίζουμε ότι οι ρευματοκλοπές σε μεγάλους πελάτες ΜΤ (πχ λατομεία Δράμας) έγιναν σε έξυπνους μετρητές, κάτι που δημιουργεί κι άλλα εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία του κέντρου τηλεμέτρησης.

Από το 2006 και μετά τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να τοποθετούνται ξύλινοι στύλοι που σαπίζουν και πέφτουν στα 5 με 7 χρόνια, ενώ οι οδηγίες της επιχείρησης προβλέπουν να γίνεται η πρώτη επιθεώρηση-συντήρηση στα 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από την μεγάλη οικονομική ζημιά που υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται η εταιρεία, το δίκτυο έχει πλέον μεταβληθεί σε παγίδα θανάτου, από ολιγωρία των

αρμόδιων στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ. Δηλαδή κινδυνεύει η ζωή των τεχνιτών που αναρριχώνται, αλλά και η ζωή πολιτών που κινδυνεύουν από την πτώση επάνω τους ενός τέτοιου στύλου. 25.000 στύλοι σαπίζουν στις αποθήκες και δεν γνωρίζουμε αν μέχρι τώρα έχουν αναζητηθεί ευθύνες.

Οι εργολάβοι κατασκευής του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης έχουν να κάνουν με μια σύμβαση και ένα τιμολόγιο που θα πρέπει να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δίνουν

μεγάλες εκπτώσεις με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι αρμόδιοι αντί να προβληματιστούν από τις μεγάλες εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και 50%, υπερηφανεύονται που τις "επιτυγχάνουν", αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην ποιότητα των δικτύων και στις πληρωμές και ασφαλιστικές εισφορές των εργολαβικών υπαλλήλων. Χρόνιο πρόβλημα που δημιουργεί εύλογους συνειρμούς αποτελεί η πολυετής επίβλεψη εργολάβου από τους ίδιους υπαλλήλους ενώ θα έπρεπε να γίνεται rotation προς αποφυγή αυτών των συνειρμών.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΗ πληρώνει τον ΔΕΔΔΗΕ κι αυτός με τη σειρά του πληρώνει τους εργολάβους προκειμένου το Δίκτυο Διανομής να είναι κατασκευασμένο με αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, αλλά χωρίς ουσιαστική επίβλεψη αυτό δεν είναι βέβαιο πως επιτυγχάνεται καθώς έδωσε πρόσφατα το δικαίωμα στην Κυβέρνηση να μιλά για ασυντήρητα δίκτυα.

Έλλειψη αυτοκινήτων. Πρόκειται για άλλη μια ιστορία που μοιάζει με μαγική εικόνα. Τελευταία πήραμε μικρό αριθμό οχημάτων με την μέθοδο του "leasing" χωρίς την ορθή καταγραφή των αναγκών του κάθε συνεργείου ανάλογα με τη σύσταση και το γεωγραφικό χώρο που εντάσσεται. **Αλήθεια υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει ότι η μέθοδος του "leasing" είναι πιο συμφέρουσα από το να αγοράζουμε δικά μας αυτοκίνητα;** Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον η σημερινή διοίκηση να ασχοληθεί και μ' αυτό το θέμα μήπως και προκύψουν κι άλλα ερωτηματικά.

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΔΕΔΔΗΕ φέρουν μεγάλη ευθύνη και θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα προκειμένου να υπάρχει έλεγχος σε όλα τα επίπεδα. Έχουν καταλύσει κάθε ασφαλιστική δικλίδα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι προμήθειες κινούνται εκτός πλαισίου, οι απ' ευθείας αναθέσεις το ίδιο, οι διαγωνισμοί πολλές φορές έχουν μια ή καμία συμμετοχή (πέρα την ανεργία που υπάρχει) χωρίς να "ανησυχεί" κανείς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση των κλαδεμάτων – αποφιλώσεων και τις τιμές που είχαν πριν και μετά τη ΔΔ-206 (από 6€ πριν τη ΔΔ -206 εκτινάχθηκαν στα 20€ και μετά 3χρονια ξανά στα 6€ περίπου). Παράλληλα εξαντλείται όλη η αυστηρότητα στον απλό υπάλληλο που διαπράττει κάποιο παράπτωμα και μένουν ατιμώρητες περιπτώσεις που προκαλούν πολύ μεγαλύτερη ζημιά, αφενός αυτό είναι αδιανόητο, αφετέρου προβληματίζει. (πχ η περίπτωση των σάπιων στύλων, προμηθειών, κατάτμηση εργολαβιών, κτλ.).

Οι Διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται, οι εργαζόμενοι όμως είναι για όλο τον εργασιακό τους βίο αντιμετώποι με τα προβλήματα και τις λανθασμένες αποφάσεις τους που παραμένουν.

Είναι σε εξέλιξη τα project των καινοτόμων έργων εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ scada, gis, sap, έξυπνοι μετρητές κλπ.(τα οποία είναι έργα των προηγούμενων Διοικήσεων).

Ελπίζουμε και ευχόμαστε με την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, το τοπίο να αλλάξει άμεσα, μέσω του αναμενόμενου εκσυγχρονισμού στη βάση των διεθνών προτύπων οργάνωσης και αξιολόγησης, τη δημιουργία λιτών και αποτελεσματικών δομών, τη σταδιακή ψηφιοποίηση, την ορθή αξιοποίηση και τη διαρκεί επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού να αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθηθούν για την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα επ' ωφελεία των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Ο ΑΔΜΗΕ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΥ ... ΘΑ ΧΑΡΙΣΤΕΙ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.

Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.

Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:

51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

24% State Grid Europe Limited

Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Πρόσφατα ακούσαμε την πρόθεση της κυβέρνησης για πώληση ποσοστού του ΑΔΜΗΕ. Διαφωνούμε με τις εξαγγελίες για το περαιτέρω ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, γιατί τα Δίκτυα είναι εθνικό κεφάλαιο και πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και λειτουργία.

Επίσης στον ΑΔΜΗΕ ανήκει η θυγατρική "Αριάδνη" κατά 100% με προσωπικό 120 άτομα περίπου.

Διαχειρίζεται μια σειρά νέων έργων ανά την Ελλάδα όπως:

- Η μικρή διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης
- Η διασύνδεση Κρήτης – Αθήνας
- Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των Κυκλάδων (Λαύριο – Σύρος – Πάρος – Μύκονος)
- Ενισχύθηκε το δίκτυο με νέο καλώδιο μεταξύ Τήνου – Άνδρου
- Δρομολογείτε η διασύνδεση των Σποράδων με την Κύμη
- Εκσυγχρονίζονται τα Κέντρα Κατανομής Αθήνας – Πτολεμαΐδας – Θεσσαλονίκης
- Δρομολογείτε Κέντρο Κατανομής Διαχείρισης Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Ανατολικής Ευρώπης στην Θεσσαλονίκη, με διαχειριστές την Ελλάδα την Βουλγαρία και τη Ρουμανία

Όλα τα προαναφερόμενα διατηρούν μια συνεχή οικονομική ροή στον ΑΔΜΗΕ και εξασφαλίζουν την κερδοφορία του για τα επόμενα χρόνια.

Μερικές παθογένειες της εταιρίας είναι οι εξής:

- ✓ Ο μέσος ορός ηλικίας των εργαζόμενων είναι τα 54 έτη
- ✓ Από την τελευταία διαδικασία προσλήψεων του ΑΣΕΠ δεν καλύφθηκαν όλες οι προβλεπόμενες θέσεις στην κατηγορία της Τ4 ειδικότητας, μια χρονοβόρα διαδικασία που εκκρεμεί ακόμα
- ✓ Έχουμε επισημάνει τη διαφωνία μας για την απαξιοτική στάση της Διοίκησης ως προς τον τρόπο που προσπαθεί να κατανείμει το bonus στους εργαζόμενους συνάδελφους μας.
- ✓ Αποφεύγοντας την όποια συμμετοχή μας στην άσκηση Διοίκησης δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι πρώτιστος σκοπός μας είναι η εργασιακή ηρεμία. Συνεπώς αποφάσεις της Διοίκησης που δημιουργούν διατάραξη εργασιακής ειρήνης προφανώς καταδεικνύουν λάθος χειρισμούς τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωσης και κατανόησης του σκοπού εφαρμογής τους.

- ✓ Στο επίπεδο της αναδιοργάνωσης η ΕΤΕ/ΔΕΗ παρακολουθεί στενά τις μεταβολές και θα επικροτήσει εκ του αποτελέσματος τα θετικά αλλά ως αυστηρός κριτής θα κατακεραυνώσει τα κακώς κείμενα.
- ✓ **Και οι κρίνοντες κρίνονται.**
- ✓ Οι θέσεις εργασίας πρέπει να διασφαλιστούν και είναι υποχρέωση του υπουργείου να τις διατηρήσει με προσλήψεις τακτικού προσωπικού με όρους όμως δικαίου μέσω ΑΣΕΠ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2019

Μέσα στα πλαίσια της δράσης που ανέπτυξε η ΕΤΕ/ΔΕΗ για την επίλυση εκατοντάδων καθημερινών, αλλά και χρόνιων ζητημάτων, που επηρεάζουν είτε μεμονωμένα είτε γενικευμένα τους συνάδελφους μας, καθώς και τις συνθήκες εργασίας, που δημιουργούν οι κυβερνήσεις με τις αντεργατικές τους αποφάσεις, σας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις μας, παραλείποντας τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα προβλήματα, στα οποία δώσαμε λύση, είτε σε επίπεδο κεντρικής Διοίκησης είτε σε συνεργασία με τις ΤΔΕ.

- 1. Στις 11/02/2019** προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ΔΕΗ καταγγείλαμε το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων που επιχειρήθηκε έναντι εξευτελιστικού τιμήματος. Συγκεκριμένα για τη μονάδα Μελίτη εκτίμησης 153 εκ. € η προσφορά του Μυτιλιναίου ήταν στα 25 εκ. € καθώς επίσης και η προσφορά της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ για τα δυο εργοστάσια Μελίτης και Μεγαλόπολης
Στα 103 εκ. €. Θεατρικές κινήσεις δήθεν πώλησης, στην ουσία ξεπουλήματος, προκειμένου να συντηρηθεί το καταστροφικό καθεστώς των ΝΟΜΕ που αναγκάζει τη ΔΕΗ να πουλά την παραγωγή της σε τιμές κάτω του κόστους, στους ανταγωνιστές της.
- 2. Στις 05/03/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου και αναδείξαμε την αυτοθυσία και την άνιση μάχη που δίνουν οι τεχνίτες μας απέναντι σε κάθε συνθήκη.
- 3. Στις 16/04/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου και καταγγείλαμε την αναίτια μετέγκατασταση υπηρεσιών από το ιδιόκτητο κτίριο της Μυλλέρου σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην οδό Πατησίων.
- 4. Στις 16/04/2019** εκδώσαμε ανοικτή επιστολή προς τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για να επιστημόνουμε τη διαφωνία μας ως προς τον τρόπο που προσπαθεί να κατανεμηθεί το bonus στους εργαζόμενους.
- 5. Στις 22/04/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου για μέριμνα και εφαρμογή των θεμάτων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού.
- 6. Στις 12/06/2019** δηλώσαμε συμπάρασταση στο δίκαιο αγώνα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και τη συμμετοχή μας στη στάση εργασίας.
- 7. Στις 13/06/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου για τον άδικο χαμό εργολαβικού συνάδελφου.
- 8. Στις 27/06/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης σε συνθήκες καύσωνα.
- 9. Στις 11/07/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου για να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τη φονική κακοκαιρία στη Χαλκιδική.
- 10. Στις 23/07/2019** εκδώσαμε καταγγελτικό δελτίο τύπου ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
- 11. Στις 29/08/2019** εκδώσαμε καταγγελτικό δελτίο τύπου ενάντια στις προθέσεις της κυβέρνησης για
 - τη μεταβίβαση αρχικά του δικτύου στο ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια πώληση του
 - την κατάργηση της μειωμένης τιμής ρεύματος ΓΠ
 - την κατάργηση ή μείωση κατά 5% της έκπτωσης συνέπειας
 - το συμψηφισμό της διαφοράς 7% του ΦΠΑ στην τιμή της κιλοβατώρας που συνιστά αύξηση
- 12. Στις 13/09/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου και καταγγείλαμε για μια ακόμη φορά στους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες, τα βίαια φαινόμενα σε εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ

- 13. Στις 23/09/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου και δηλώσαμε συμμετοχή στις 24ωρες Απεργίες που αποφάσισαν και προκήρυξαν τα Εργατικά Κέντρα ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο
- 14. Στις 28/09/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου για να εκφράσουμε την οδύνη μας στην οικογένεια του αδικοχαμένου συνάδελφου
- 15. Στις 30/09/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου για την συμμετοχή μας στην 24ωρη γενική απεργία που προκήρυξε η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ-ΚΗΕ απέναντι στο αντεργατικό (αναπτυξιακό) πολυνομοσχέδιο, καλώντας τα μέλη μας να δώσουν δυναμικό παρών
- 16. Στις 04/10/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου στηρίζοντας το έργο Εθνικού χαρακτήρα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής από τον ΑΔΜΗΕ
- 17. Στις 13/10/2019** συμμετείχαμε στον εορτασμό της επετείου της "ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ" καταθέτοντας στεφάνι, τιμώντας, τη μνήμη των πεσόντων
- 18. Στις 16/10/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου και αναδείξαμε τη θέση μας για επέκταση – βελτίωση του επιτυχημένου μέτρου χορήγησης του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης
- 19. Στις 08/11/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου και καλέσαμε τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση που δικαιώνει τους συνάδελφους που εντάχθηκαν στο καθεστώς των ΥΒΑΕ
- 20. Στις 17/11/2019** συνεχίζοντας τον αγώνα στα θεμέλια που έβαλαν οι ήρωες του Πολυτεχνείου που υπερασπίστηκαν τα ιδανικά της ελευθέριας και της Δημοκρατίας , συμμετείχαμε στον εορτασμό της επετείου καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη τους
- 21. Στις 22/11/2019** εκδώσαμε δελτίο τύπου για την κατάθεση νομοσχεδίου του κο. Κ. Χατζηδάκη καταγγέλλοντας
- την καταστροφική πολιτική των κυβερνήσεων
 - την υπονόμευση του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου της εταιρίας
 - την εξυπηρέτηση ξένων και ντόπιων συμφερόντων
 - την απαξίωση και ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ
 - την δημιουργία εργαζομένων δυο ταχυτήτων
 - τη μείωση στο τιμολόγιο προσωπικού ΓΠ
- 22. Στις 27/11/2019** πρωτοστατήσαμε στην απεργία και το συλλαλητήριο που έγινε στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στο καταστροφικό νομοσχέδιο για τη "διάσωση της ΔΕΗ" από την φιλελεύθερη κυβέρνηση ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
- 23. Στις 13/01/2020** εκδώσαμε δελτίο τύπου αναδεικνύοντας την απουσία της εκπροσώπησης του ΔΕΔΔΗΕ στα ΜΜΕ, όπως και προβλήματα που δημιουργήσε ο ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ
- στην ηλεκτροδότηση
 - και την ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου
- τονίσαμε την έλλειψη προσωπικού και την ανάγκη για προσλήψεις,
αλλά κυρίως, για πολλοστή φορά δώσαμε συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας για την αυτοθυσία τους απέναντι στο καθήκον

Η αναφορά στα Δελτία Τύπου αποτελεί μια μικρή αποτύπωση της δράσης μας. Χιλιάδες λέξεις μπορούν να γράφουν για να αποτυπώσουν τη δράση αυτού του μελισσιού που ονομάζεται Ένωση Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ όπως:

- ✓ καθημερινές παρεμβάσεις
- ✓ συμμετοχή σε διαβουλεύσεις
- ✓ συμμετοχή και συμπαράσταση γενικότερα σε εργατικά κινήματα
- ✓ δικαστικές διεκδικήσεις και αγωγές για αδικίες που υφίσταται ο εργαζόμενος αλλά και αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν και δεν μπορούν να δικαιωθούν.

Τη δράση της ένωσης μας τη ζει καθημερινά ο εργαζόμενος μεταφέροντας τον προβληματισμό του και μας ανταμείβει με τη συμμετοχή του.



*ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ*