



**ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
(Ε.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ)**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**53⁰ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ε.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ**

ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Πολιτική εκτίμηση για την συγκυρία του 53^{ου} συνεδρίου της ΕΤΕ-ΔΕΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο της Ένωσής μας σας υπενθυμίζω ότι περιγράψαμε την κατάσταση που βιώνει η χώρα σαν αποτέλεσμα μιας ραγδαίας επιδείνωσης σε ανθρωπιστικό, οικονομικό και θεσμικό πεδίο, που είχε και έχει την βάση της, στη διεθνή και ευρωπαϊκή κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας.

Τονίσαμε τότε ότι η οικονομία των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει με την διάλυση τμημάτων της οικονομίας της και με σφοδρές κοινωνικές επιπτώσεις αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς σήμερα στη λίστα της αποτίμησης του κόστους που πλήρωσαν οι οικονομίες και οι άνθρωποι συμπεριλαμβάνει νέα επιπλέον επώδυνα στατιστικά στοιχεία και υπερβολικά μεγάλος ανθρώπινος πόνος. Καταστάσεις που βυθίζουν σε μια ατέρμονη περιδίνηση που θέτει σε αμφισβήτηση ακόμα και την ελπίδα.

Εξελίξεις καταστροφικές που έχουν επιδεινώσει και θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη χώρα μας. Ενώ την ίδια στιγμή αποκαλύφθηκαν πλήρως οι εθνικές στρατηγικές ηγεσιών και των οικονομικών ελίτ δήθεν θεματοφυλάκων του Ευρωπαϊκού ιδεώδους και της Ενωμένης Ευρώπης και μόνο σαν αστείο ακούγετε σήμερα η ενιαία οικονομία, η ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Τα αλλεπάλληλα αποτυχημένα οικονομικά προγράμματα, η τροφοδότηση της ανθρωπιστικής κρίσης με την αποδόμηση κάθε αναπτυξιακής προοπτικής για να επανακινηθεί η Ελληνική οικονομία, οι εσκεμμένες αργοπορίες και στην διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού προβλήματος, οι αποφάσεις χωρών της ΕΕ να σταματήσουν να δέχονται πρόσφυγες πολέμου κατά παράβαση όλων των Διεθνών συνθηκών επιβεβαιώνουν πως η ΕΕ βρίσκεται σε **βαθεία δομική κρίση και απαιτείται άμεση αλλαγή πολιτικής για την διαχείριση του ζητήματος.**

Η κρίση αυτή αποτελεί μια βόμβα για την ΕΕ τους θεσμούς το κύρος και την αξιοπιστία τους. Για την Ελλάδα δε που η Εθνική οικονομία βρίσκεται σε συνθήκες διάλυσης, της αθροίζεται με το αποτέλεσμα του εγκλωβισμού προσφύγων εντός των συνόρων της, μια εξαιρετικά δραματική κατάσταση τόσο για τους συνανθρώπους μας πρώτα απ' όλα, αλλά και για τα αντικειμενικά κόστη που θα κληθεί να πληρώσει η πτωχευμένη οικονομία, με μια υγειονομική βόμβα πάνω από την ασφάλεια και μια χαώδη κατάσταση που θα επιτείνεται μέρα

με την μέρα εφόσον δεν αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση. Φοβόμαστε το χειρότερο, φοβόμαστε μήπως υπάρξει κίνδυνός η αλληλεγγύη να παραδώσει την σκυτάλη στο φόβο και να τροφοδοτήσει το αυγό του φιδιού.

Έχουν περάσει επτά χρόνια από την έναρξη της κρίσης στη χώρα μας και οι κοινωνικές επιπτώσεις της έγιναν το πιο βέβαιο καθεστώς στην Ελλάδα.

Κινούμαστε χωρίς διέξοδο, χωρίς προοπτική υπό το καθεστώς μόνιμων εκβιασμών κάθε τύπου και προέλευσης. **Με μόνιμή επωδό, από κάθε καρυδιάς καρύδι & ανυπόληπτα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα να διατυμπανίζουν δια μέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχουν, ότι για τη κρίση φταίει ο απλός πολίτης που λάμβανε δάνεια, ο μεγάλος αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες.** Και συνεχίζουν υποστηρίζοντας ενάντια σε κάθε λογική ότι είναι προς δημόσιο όφελος η πώληση δημόσιων υποδομών και μάλιστα αντί πινακίου φακής λόγω περιόδου κρίσης. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή μπροστά στα μάτια μας.

Εκβιάστηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα η έγκριση του λαού και εφαρμόστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο μια στοχευόμενη **εσωτερική υποτίμηση των λαϊκών εισοδημάτων, μέσω των απολύσεων, της δραματικής αύξησης της φορολογίας και της μειώσεως των μισθών και των συντάξεων και τώρα στη λίστα θα προστεθούν οι πλειστηριασμοί ιδιοκτησιών** σε μια οικονομία που εν πολλοίς ήταν μια κατασκευασμένη φούσκα των αυθαίρετων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Το «καταστημένο της χώρας» σαν εργαλείο αντιμετώπισης της κατάστασης είχε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες πολιτικές:

- την πλήρη απορύθμιση του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών σχέσεων
- την μείωση των δημοσίων επενδύσεων
- τον περιορισμό της κατανάλωσης
- την υπερφορολόγηση του μισθωτού του ανέργου και του συνταξιούχου

και είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η πολιτική που δήθεν θα έβαζε τάξη την **επιδείνωση:**

- Των δημοσίων ελλειμμάτων
- Την αύξηση του δημοσίου χρέους
- Την μείωση των εσόδων του κράτους
- Εκρηκτική αύξηση της ανεργίας

- Μειώσεις μισθών και συντάξεων
- Φτωχοποίησης μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας
- Και η οικονομία να βρίσκεται απομονωμένη παραγωγικά, τεχνολογικά, & οικονομικά.

Αναδεικνύεται ξεκάθαρα το πλήρες οικονομικό κοινωνικό αδιέξοδο της εφαρμοζόμενης πολιτικής καθώς και πως τα κριτήρια του ελλείμματος και του χρέους δεν είναι επαρκείς δείκτες που πρέπει να βελτιωθούν για βρεθεί μια οικονομία σε ανάπτυξη και ανασυγκρότηση. Οι ιδεοληψίες των νεοφιλελεύθερων και των μονεταριστών της Ευρώπης και της Ελλάδος μας έχουν εγκλωβίσει σε ένα σπирάλ οικονομικού μαρασμού και κοινωνικής διάλυσης ενώ την ίδια στιγμή την κρίση την πληρώνει η μισθωτή εργασία και το κοινωνικό κράτος ενώ οι οικονομικές ντόπιες και ευρωπαϊκές ελίτ κερδίζουν σαν κοινοί τοκογλύφοι.

Κατά συνέπεια, το δίλλημα προσανατολισμού για την στρατηγική της Ελλάδας παραμένει το ίδιο στις σημερινές συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

- Θα παραμείνει εγκλωβισμένη σε αυτή την αδιέξοδη πολιτική και θα συνεχίσει να πληρώνει με το αίμα του λαού το κόστος χωρίς καμία προοπτική;
- Ή θα προσανατολιστεί στη σύλληψη του σχεδιασμού και την οργάνωση ενός νέου προτύπου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με σύγχρονες συνθήκες οικονομίας, δημοσίων θεσμικών αναπτυξιακών πολιτικών και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε αυτό το εθνικό σχέδιο οφείλουμε να απαντήσουμε ποια θα είναι η ατζέντα και ποια θα είναι η προσφορά του καθενός από τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις.

Η στρατηγική του εθνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση της κρίσης, προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος, τον συντονισμό των πολυεπίπεδων διεκδικήσεων στην Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και την εξεύρεση συμμαχιών σε κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.

2. Φιλοσοφία της Επιχείρησης- ο ρόλος των εργαζομένων

2.1. ΔΕΗ ΑΕ επιχείρηση κοινής ωφέλειας

Η ΔΕΗ είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Οι υποδομές το προσωπικό και η τεχνογνωσία της είναι στην διάθεση της Ελληνικής οικονομίας και την υπηρεσία του Ελληνικού λαού. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως εμπόρευμα, είναι αγαθό ζωτικής σημασίας για τους πολίτες και την κοινωνία την εθνική ασφάλεια και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο κερδοσκοπίας από κρατικοδίαιτους νεόκοπους δήθεν επενδυτές που θέλουν να διαχειρίζονται στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, δημόσια περιουσιακά στοιχεία και να ενθυλακώνουν την κερδοφορία τους προς το ιδιωτικό όφελος τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι εθνικό κεφάλαιο και η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε σαν χώρα τη νέα οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο και κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη. Να μη γελιέστε συνάδελφοι αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο όσων θέλουν να εμφανίζονται σαν επενδυτές στην ενέργεια.

2.2. Ενεργειακός σχεδιασμός επενδύσεις ανάπτυξης & εκσυγχρονισμού

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός είναι βασική προϋπόθεση για την αναπτυξιακή υποδομή της Ελληνικής οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό της. Αποτελεί προϋπόθεση ανταπόκρισης στην επάρκεια και την ενεργειακή ασφάλεια καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα σύμφωνα με τη ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την εκπομπή ρύπων.

Ο σχεδιασμός είναι ο κανόνας που οδηγεί στην διασφάλιση των επενδύσεων του Ελληνικού λαού αλλά και της κερδοφορίας της Επιχείρησης.

Η κατασκευή της μονάδος Πτολεμαΐδα 5 και ένταξη στο σύστημα της 5^{ης} μονάδος της Μεγαλόπολης, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων. Ο λιγνίτης είναι το καύσιμο που συνέβαλε αποφασιστικά στον εξηλεκτρισμό και συνολικά στην οικονομική ανάπτυξη και είναι βέβαιο ότι για αρκετά ακόμα χρόνια θα υπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας.

Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ΔΕΗ, που θα καλύπτει και θα διασφαλίζει στην ηλεκτρική ενέργεια της χώρας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως :

- Δημόσιο και Εθνικό ρόλο
- Αναπτυξιακό χαρακτήρα για την Ελληνική οικονομία.
- Κοινωνική αλληλεγγύη για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών ως κοινωνικό αγαθό.
- Η λιγνιτική παραγωγή είναι το εθνικό μας καύσιμο.
- Μας δίνει ανεξαρτησία ως Χώρα.
- ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-αλλά δεν θα ρίζουμε ανθρώπινα κορμιά ως λίπασμα για να φουντώσουν τα δέντρα.
- Υπάρχουν νέες τεχνολογίες και εκεί πρέπει να επενδύσουμε .
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΝΑΙ – με βασικό επενδυτή τη ΔΕΗ και όχι άναρχα να επιδοτούνται χιλιάδες ιδιώτες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
- Φωτοβολταικά ΝΑΙ – αλλά με προσοχή. Δεν μπορείς να γεμίσεις τα χωράφια μας με ηλιακούς συλλέκτες ηλεκτρικής ενέργειας γιατί όταν χρειαστεί η πρωτογενής παραγωγή να στηρίξει αυτή τη Χώρα δεν μπορεί να μας ταΐζουν «τζάμια».

2.3. Τεχνογνωσία & Δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού

Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση του προσωπικού καθώς και η συνεχής μετεκπαίδευση του, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες πάνω στο οποίο στηρίζεται η μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση της χώρας.

Η στρατηγική της επένδυσης στην τεχνογνωσία από την πολιτική της διοίκησης της επιχείρησης καθώς και από τους εργαζομένους, αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα της πρωτοπόρου εταιρείας, της προοπτικής της, τη διατήρηση της υπεραξίας και φυσικά των θέσεων εργασίας. Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω δεν θα υπάρξει επιχείρηση.

2.4. Μέτρα ασφάλειας εργασίας υγιεινής και εργασιακών δικαιωμάτων

Ως μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ διεκδικούμε την άμεση εφαρμογή από τα μέλη μας εκφραζόμενα από τις ΤΔΕ δράσεων σε τοπικό επίπεδο των παρακάτω:

- Διασφάλιση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, με εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στην Ε.Υ.Α.Ε.
- Εφαρμογή της σωστής σύστασης των συνεργείων.
- Εφαρμογή της νομοθεσίας για κατακτήσεις που έχουν καταργηθεί στην πράξη, αλλά έχουν ισχύ ακόμη.
- Ουσιαστική στήριξη των εργαζόμενων απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, είτε ανήκουν στο σωματείο μας είτε όχι, είτε είναι μόνιμοι υπάλληλοι είτε όχι.
- Εφαρμογή του καταστατικού μας, όχι στους τύπους αλλά στην ουσία.
- Επικοινωνία με την κοινωνία.
- Συχνές Γενικές Συνελεύσεις και καταγραφή των προβλημάτων.
- Απαίτηση για μέσα ατομικής προστασίας.
- Κατάλληλο ρουχισμό, που προϋποθέτει προστασία έναντι φωτιάς, έναντι ψύχους και δεν δυσχεραίνουν την κίνηση.
- Υποδήματα εργασίας ανατομικά, αντιολισθητικά, ελαφριά με προστασία για τάση και κτυπήματα.
- Γάντια εργασίας κατάλληλα για τη κάθε απαιτητική εργασία.
- Καλαθοφόρα οχήματα όποτε και όπου απαιτείται για ασφαλέστερη και γρηγορότερη εργασία.
- Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων οχημάτων.
- Συντήρηση και καθαρισμός οχημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα(αλλαγή λάστιχων, φρένων κλπ).
- Χορήγηση υλικών με προδιαγραφή για την κατάλληλη εργασία, αποτρέποντας το φαινόμενο χρησιμοποίησης «πατεντών» για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων απέναντι στον καταναλωτή.

3. Συνδικαλιστικό πρόγραμμα δράσης κύριες προτεραιότητες

3.1. Προσανατολισμός του συνδικαλιστικού αγώνα της ΕΤΕ στο γενικευμένο σχέδιο διεκδίκησης όλων εργαζομένων των ανέργων στη χώρα. Στοχεύουμε & διεκδικούμε ξεκάθαρα με ευθύνη:

- Τη κατάργηση των αντεργατικών νόμων που αποτέλεσαν πρωταρχική προτεραιότητα των μνημονίων δηλαδή των νεοφιλελεύθερων και μνημονικών πολιτικών
- Επαναφορά ισχυρών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, **η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι το ιερό των εργατικών και υπαλληλικών διεκδικήσεων**
- Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας.
- Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
- Επαναφορά του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας στην προ Μνημονίου εποχή
- Φορολογική δικαιοσύνη και αναδιανομή του πλούτου, με γνώμονα τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου.
- Προσλήψεις για την κάλυψη άμεσων αναγκών, στους τομείς που το κράτος στηρίζει το κοινωνικό σύνολο.
- Απαγόρευση αναιτιολόγητων απολύσεων, ειδικά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, επαναφορά των νομίμων ορίων για τις ομαδικές απολύσεις και αύξηση του ύψους των αποζημιώσεων.
- Μέτρα ανακούφισης και κοινωνικής στήριξης των ανέργων
- Ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος. Πιστεύουμε και απαιτούμε τον εκσυγχρονισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, οραματιζόμαστε την άμεση δημοκρατία σαν πολιτικό και κοινωνικό εργαλείο αντιμετώπισης της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, της διαπλοκής, της αδιαφάνειας, της αυτονομίας και της μαζικότητας των συνδικάτων για να αντιπροσωπεύουν την κοινωνία και να νομιμοποιούνται μονάχα από αυτή.

Ως εργαζόμενοι για τον χώρο μας διεκδικούμε :

- Επαναφορά των ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, που έχουν καταργηθεί με όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους.
- Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους προς τον ασφαλιστικό μας φορέα, με βάση το άρθρο 34 του ν. 2773/99.
- Διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος.
- Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
- Άρση των μισθολογικών στρεβλώσεων μεταξύ κατηγοριών εργαζομένων, μέσα από νέο μισθολόγιο.
- Οργανόγραμμα σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού της επιχείρησης
- Προσλήψεις μόνιμου εργατοτεχνικού προσωπικού με ίσα δικαιώματα, πλήρους σταθερής εργασίας με εφαρμογή του 35ωρου καταργώντας το πλαφόν προσλήψεων για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Κατάργηση του κανονισμού μεταθετότητας ως υποχρεωτικής εκ μέρους της Επιχείρησης που αποτελεί προπομπός κινητικότητας και απολύσεων μέσω κατάργησης θέσεων. Ναι στην στήριξη της Επιχείρησης στους αιτούμενους στις ανάγκες της, εργαζόμενους

3.2. Παρέμβαση για την ενημέρωση του Ελληνικού λαού για το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, τις επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα που κερδίζουν εις βάρος του λαού και της Ελληνικής οικονομίας.

- Κατάργηση στην πράξη του νόμου για τον ΑΔΜΗΕ.
- Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα Δ.Σ. και σε καμία Γενική Συνέλευση να πάρει απόφαση για ξεπούλημα του Εθνικού μας Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
- Θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο, το μπλοκάρισμα του διαγωνισμού για την πώλησή του.
- Δεν θα αφήσουμε έρμαιο τους συναδέλφους μας του ΑΔΜΗΕ, σε κάθε Κυβερνητική πολιτική που επιβάλλεται από το σύστημα της κλεπτοκρατίας και της διαπλοκής.
- Η πώληση περεταίρω ποσοστού του Ομίλου ΔΕΗ, όπως σχεδιάζουν να κάνουν με τη «Μικρή ΔΕΗ», αποτελεί όπως και με την πώληση του ΑΔΜΗΕ, πολιτική εξυπηρέτησης συμφερόντων και πρέπει να ανατραπεί με σύμμαχο το λαό.

3.3. Δημόσια ανάδειξη των σχεδίων της κρατικοδίαιτης διαπλοκής και της προπαγάνδας για την αποδυνάμωση τη συρρίκνωση και εν' τέλει διάλυση της ΔΕΗ ΑΕ.

Θα οργανώσουμε συνεντεύξεις ομιλίες και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες προβολής των θέσεων μας για το μέλλον τις επιχείρησης καθώς και τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει στην εθνική ασφάλεια την ανάπτυξη και το κόστος των τιμολογίων η συρρίκνωση και εν' τέλει η διάλυση της ΔΕΗ

3.4. Ενημέρωση των καταναλωτή για τις στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικονομικά παιγνίδια εις βάρος της ΔΕΗ ΑΕ.

Δημόσια αποκάλυψη της με ατέρμονη δράση ενημέρωσης της Ελληνικής κοινωνίας για τις στρεβλώσεις στη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποκαλυφθεί η συστηματική προπαγάνδα και οι οικονομικές επιδιώξεις εις βάρος της επιχείρησης και του δημοσίου συμφέροντος

4.0. Επίλογος

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ο δρόμος που διαλέγουμε είναι ο δύσκολος αλλά ο σωστός, όλα αυτά τα χρόνια σαν συνδικάτο τιμήσαμε τις δεσμεύσεις μας και πρωτοπορήσαμε στον αγώνα κατά της κλεπτοκρατίας και της διαπλοκής, το κάναμε ξεπερνώντας τους εαυτούς χωρίς να υπολογίσουμε κινδύνους και κούραση, το κάνουμε για το λαό και τα παιδιά μας το κάνουμε για την πατρίδα και την συνείδηση μας.

Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και δεν μπορεί κανείς να μας σταματήσει!



*ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ*